

De Munstergelaener jrg. 35 nr. 11

7 november 2021

ONZE PASTOOR GAAT ONS VERLATEN

Eerder heeft u in de Munstergelaener de afscheidsbrief van onze pastoor kunnen lezen; een brief waarin pastoor Broers duidelijk maakt hoe het allemaal is gegaan en hoe het hele traject tot de afkeuring is verlopen. Wij hebben als kerkbestuur dit proces van dichtbij gevolgd en ervaren hoe moeilijk het is geweest om deze beslissing, overigens in goed overleg met het Bisdom genomen, te accepteren.

Wij denken dat het een goede zaak is dat de paters Benedictijnen onze pastoor zo hartelijk welkom hebben geheten in het verre Frankrijk. Pastoor kent de omgeving en ook de bewoners van de abdij. Hij wordt daar vriendschappelijk opgenomen, en pastoor kennende zal hij binnen de kortste tijd ook daar de handen uit de mouwen steken. Ze zullen er zeker blij mee zijn.

26 jaar pastoor van de parochie H. Pancratius in Munstergeleen en de laatste 15 jaar ook pastoor van de parochies H. Antonius van Padua in Ophoven en Christus Koning in Leyenbroek. In die jaren is er veel veranderd in de samenleving en de Kerk waardoor het kerkbezoek en daarmee een deel van de inkomsten flink zijn teruggelopen. Mede daardoor moest indertijd het besluit worden genomen om de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst te onttrekken. In die periode is de organisatie van de parochies ook veranderd en is, onder leiding van pastoor, steeds meer de samenwerking gezocht. Pastoor probeerde met ons, thans als gezamenlijk kerkbestuur, mee te gaan met de tijd ofschoon dat niet altijd makkelijk is geweest. Er kon niet altijd worden voldaan aan alle verwachtingen ofschoon de inzet er wel op gericht was. In ieder geval is er door pastoor op heel veel vlakken ontzettend veel werk verzet waarvoor wij hem dankbaar zijn.

Het kerkbestuur respecteert zijn wens om te vertrekken zonder officieel afscheid. Menigeen zal pastoor Broers komende weken nog wel eens ontmoeten tijdens zijn wandelingen of fietstochtjes in de omgeving.

Namens alle parochianen zeggen wij pastoor Broers hartelijk dank voor al datgene wat hij in het belang van onze parochies heeft gedaan. Voor zijn inbreng en soms ook voor zijn geduld als zaken iets langzamer verliepen dan hij wenste. Wij bidden dat het hem gegeven moge zijn nog lang te kunnen genieten in zijn nieuwe huis in Frankrijk. Adieu onze pastoor Broers!

Het kerkbestuur van de parochies

“H. Pancratius” en “Christus Koning en H. Antonius van Padua”

Voor alle pastorale aangelegenheden zoals:

- Ziekenzalving
- Uitvaarten
- Evt. Doopsels

Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:

Administrator

**Deken R. Merkx,
Kloosterplein 10,
6131 EP Sittard
046.4512275
06.25570088**

Voor administratieve vragen:

Parochiesecretaresse Mevr. Carla Voots-Vranken,
Martinusstraat 9,
06.23124828

Voor kerkhofaangelegenheden:

De Kerkhofbeheerder Dhr. Thijs Peeters,
Burg. Ramakerstraat 22,
06.30283241

Digitale bereikbaarheid

Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen:

Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen

Websites: www.sint-pancratius.nl

www.kerkhofmunstergeleen.nl

www.paterkarel.nl

Liturgische Kalender

Zondag 7 november, Vijfenveertigste Zondag door het jaar,

10.00 uur: **H.Mis met cantor/organist**; echtp. Sjeng Bongaerts en Beth Schols (jaardienst); Jan Hamers (jaardienst); o.o. Donners- Haarden.

Zaterdag 13 november,

18.30 uur: geen Heilige Mis.

Zondag 14 november, Zesenveertigste Zondag door het jaar,

10.00 uur: **H.Mis met cantor/organist**; Leo en Netty Lemmens-Luyten (jaardienst); Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans, Frits Donners en overleden familie, o.o. Fleischeuers-Daniëls.

Zaterdag 20 november,

18.30 uur: geen Heilige Mis.

Zondag 21 november, Zevenenveertigste Zondag door het jaar,

10.00 uur: **H.Mis**; o.o. Kurvers-Schmeits en zoon Arno (jaardienst); Lei Hamers; Past. W. Mullenders (jaardienst); o.o. Thei Dols en Sibilla Dols-Nijsten (jaardienst); Math Wilms en Sjert Wilms-Kurvers (jaardienst); voor levende en overledene van het Kerkelijk Zangkoor.

Zaterdag 27 november,

18.30 uur: geen Heilige Mis.

+++++

Maatregelen rondom het coronavirus.

Gelukkig kunnen de eucharistievieringen plaatsvinden en hoeft U niet te reserveren. In de H. Missen zal door de priester met in alcohol gedesinfecteerde vingers ook de H.Communie worden uitgereikt aan hen die wensen te communiceren. Bij uitvaarten zullen wij echter voorlopig nog géén H. Communie uitreiken! Wij gaan er van uit dat U uw gezond verstand gebruikt, het kerkgebouw enkel zult betreden op eigen verantwoordelijkheid, in goede gezondheid en conditie, met afstand tot elkaar van 1,5 meter in de banken en bij het lopen door de paden als U evt. ter communie komt, of op elkaar wacht bij het opsteken van een kaars.

Oud brood

Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht , zo wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de poort van de pastorie.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur telefonisch en per bank overgemaakt via Mevr. Carla Voots tel. 06.23.12.48.28.

U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van Mevr. Carla Voots, Martinusstraat 9. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 15,00 voor zaterdag en zondag.