

De Munstergelaener jrg. 35 no 1

4 april 2021

Licht aan het einde van de tunnel...

De coronacrisis: wie lijdt er niet onder?

Zij die besmet zijn met het virus,
de zorgverleners, de jonge mensen
die leven van contacten en samenzijn met leeftijdgenoten,
die hun leven aan het opbouwen zijn...

De mensen in zorgcentra die lijden onder eenzaamheid,
de velen die economische schade lijden
en de toekomst van hun bedrijf in gevaar zien komen...

Iedereen die niet op vakantie kan,
niets leuks kan organiseren in familiekring of in het groot...
Iedereen lijdt aan de saaiheid van het leven.

'Er is licht aan het einde van de tunnel', zegt onze regering.
Als we dat 'einde van de tunnel' niet meer zien,
raken we verbitterd, dreigen we de moed te verliezen.

Pasen: er is licht aan het einde van de tunnel.

We vieren dat Jezus Christus door 'de tunnel van de dood heen'
is opgestaan uit het graf.

Ons leven is niet een zinloos gebeuren tussen geboorte en dood,
ons leven heeft – ondanks alle duisternis en tegenslagen –
uitzicht op het Licht van de verrijzenis.

De dood is niet het definitieve einde
maar onze geest leeft verder bij God,
één met Hem en met allen die ons in de dood zijn voorgegaan.

De coronamaatregelen zijn niet vol te houden
zonder uitzicht op het 'einde van de tunnel'.

Leven als mens is niet vol te houden
zonder uitzicht op het Licht van de Verrijzenis!

Samen met ons Kerkbestuur
en mijn goede collega's die mij zo welwillend vervangen
in deze periode waarin ikzelf nog steeds
vanwege m'n gezondheidstoestand de rust moet bewaren
-Pater Martin de Korte c.p., Dr. Gero Weishaupt en Deken Rob Merckx –
wens ik u allen Zalig en vreugdevol Pasen!

H. Broers, pastoor

Zolang de pastoor nog niet voldoende hersteld is: voor alle pastorale aangelegenheden zoals:

- Ziekenzalving
- Uitvaarten
- Evt. Doopsels

Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:

Pater Martin de Korte c.p.,
P.C. Houbenstraat 9,
06.53.75.45.54

Voor administratieve vragen:

Parochiesecretaresse Mevr. Carla Voots-Vrancken,
Martinusstraat 9,
06.23.12.48.28

Voor kerkhofaangelegenheden:

De Kerkhofbeheerder Dhr. Thijs Peeters,
Burg. Ramakerstraat 22,
06.30.28.32.41

Digitale bereikbaarheid

Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen:

Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen

Websites: www.sint-pancratius.nl

www.kerkhofmunstergeleen.nl

www.paterkarel.nl

Maatregelen rondom het coronavirus.

Gelukkig kunnen de eucharistievieringen plaatsvinden en hoeft U voorlopig niet te reserveren, ofschoon we gebonden blijven aan 30 personen. **Voor eerste en tweede Paasdag is er contact geweest met hen die een H. Misintentie bestelden en de vaste kerkgangers van elke zondag. Daarmee is voor beide dagen de limiet van 30 personen bereikt.** In de H. Missen zal door de priester met in alcohol gedesinfecteerde vingers ook de H. Communie worden uitgereikt aan hen die wensen te communiceren. Bij uitvaarten zullen wij echter voorlopig nog géén H. Communie uitreiken! Wij gaan er van uit dat U uw gezond verstand gebruikt, het kerkgebouw enkel zult betreden op eigen verantwoordelijkheid, in goede gezondheid en conditie, met afstand tot elkaar van 1,5 meter in de banken en bij het lopen door de paden als U evt. ter communie komt, of op elkaar wacht bij het opsteken van een kaars.

Liturgische Kalender

Paaszon­dag 4 april,

10.00 uur: Hoogmis met cantor/organist; OO. Alfons Chorus en Herma Borgers als jaardienst (St.); OO. Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en Michael (St.); To Dols als jaardienst (St.); Gertruda Notten-Gijsen (st.); Emile Neis als jaardienst; OO. Voots-Peters en zonen Jan en Theo; OO. Jetten-Paulssen; Jo Schiffer.

Paasmaandag 5 april,

10.00 uur: Hoogmis met cantor/organist; Anna Maria Keulen en OO. Keulen Heijnen als jaardienst (St.); Jan en Elise Cremers-Neis als jaardienst; Truus Hurkxkens-Adams als jaardienst.

Zaterdag 10 april,

18.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Zondag 11 april, Beloken Pasen,

10.00 uur: Hoogmis met cantor/organist; OO. Wintraecken-Dols; Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans (St.).

Zaterdag 17 april,

18.30 uur: H.Mis met cantor/organist; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Zondag 18 april, Derde Zondag van Pasen,

10.00 uur: H.Mis; Frans Dols.

Zaterdag 24 april,

18.30 uur: H.Mis; OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten (St).

+++++

Overleden

22 maart: Mevr. Maria Catharina (Toos) Schoens-Ubben, 86 jaar (Burg. Coonenstraat).
Moge zij rusten in vrede.

Oud brood

Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht , zo wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de poort van de pastorie.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 15,00 voor zaterdag en zondag.