

De Munstergelaener, jrg. 25 no 9

2 oktober 2011

IN GODS NAAM - IN GODS HAND!! *(overgenomen uit het parochieblad van de Deken)*

Laatst was ik op een receptie van een bruiloft. Ik had als priester het huwelijk ingezegend en wilde het bruidspaar feliciteren, ze hadden gevraagd of ik naar hun receptie wilde komen. Vanwege andere pastorale verplichtingen kwam ik wat later. Het feest was al in volle gang. Nauwelijks kon ik door alle drukte het bruidspaar vinden, maar nog moeilijker was het om hen te feliciteren. Het was namelijk een enorm 'muzikaal' kabaal; je kon elkaar nauwelijks horen. Het orkest knalde met alle geluidsapparatuur haar muziek de zaal in. Er was geen ontkomen aan. Ik gaf het bruidspaar hun cadeau: een kruisje voor hun woning. Maar of men mijn verhaal begrepen heeft, betwijfel ik. Ik dronk een consumptie, verschillende jongere mensen kwamen naar me toe, ze kenden me van vroeger en wilde even hun herinneringen ophalen. Maar het kabaal was onverbiddelijk, de vriendelijkheid van de jonge mensen was ongetwijfeld hartelijk, maar communicatie was onmogelijk.

Na 10 minuten verliet ik de feestzaal. Toen ik buiten kwam, hoorde ik het kabaal op straat en zag hoe buurtbewoners hun ramen dichtdeden. Heel wat oudere mensen had ik even willen begroeten op deze receptie, maar het 'beest kabaal' liet dat niet toe. Terwijl ik naar mijn auto liep, overwoog ik dat je eigenlijk weggejaagd wordt. Je kunt niet in die maatschappij meedoen. De omgeving bepaalt wat er gebeurt. De omgeving



vindt iets mooi en de gast die daaraan niet mee kan doen, wordt eigenlijk weggejaagd. Oh, ik gun de jonge mensen hun gezelligheid en plezier. Maar als je als jongere niet meer in de gaten hebt, dat je andere genodigden eigenlijk wegjaagt, dan ben je eigenlijk bezig met egocentrisme. Je stelt jezelf centraal.....

En hoe gaat dat nu in onze wereld? Laatst sprak ik met een oudere uit een zorgcentrum en deze mevrouw merkte overtuigend op: ze willen ons

gewoon kwijt!! Ik schrok van deze overtuigende en harde uitspraak. Ik trachtte te doorgronden wat zij bedoelde. Ze had zich enorm geërgerd dat ze een formulier van de zorg had gekregen waarin ze moest aangeven hoe de arts, verpleegkundige enz. moesten handelen als ze in stervensnood kwam. Bij het invullen en bij het gesprek erover kwam de vanzelfsprekende mededeling dat ze kon aangeven of ze euthanasie wou of niet. Tegenwoordig is dat geoorloofd, had de verpleegkundige gezegd. Het werd verteld alsof je een formulier moest invullen voor het samenstellen van het dagelijkse menu. Wil je wel of niet vlees of kaas bij het avond-brood... wil je hebben dat ze jou nog maanden laten liggen terwijl ze niks meer voor jou kunnen doen. Dan kun je toch beter aangeven dat ze jou waardig laten sterven.... Het leek inderdaad wel een menukaart waarin je aangeeft bij welke gang je het liefst onopvallend sterft... 'Ze willen ons kwijt,' zei die mevrouw. Het klonk verwijtend uit haar mond en in mijn oren. De receptie... en het kabaal van onze huidige tijd. De zorg om de mens... en de last van onze moderne zorgstructuur. Kil en efficiënt, zo rekenen onze managers uit en de euthanasie kwam onze maatschappij binnengeslopen als een soort held, als een verlichting, waarom moet de mens toch onnodig lijden? Je wordt bijna aangekeken als een on sociaal persoon als je de euthanasie niet hebt opgenomen in je zorgmenu. Niet de zorg om de lijdende mens staat voorop, maar de vraag: hoe kunnen we met de wet in de hand zo weinig mogelijk last hebben van elkaar en hoe kan ik mijn last zo efficiënt mogelijk kwijt worden en er zo gauw mogelijk van af zijn? Gelukkig hebben we in Sittard (-en Munstergeleen-) nog vele artsen en verpleegmensen

die zeer liefdevol met de lijdende en oude mens omgaan. Maar ook de artsen en medewerkers in de zorg staan onder druk van de moderne samenstellers van dit menu. Euthanasie is helaas voor verschillende zorgverleners al een soort normale plicht geworden die je even "vastlegt" als iemand als patiënt wordt opgenomen. Wil je je leven in Gods Hand leggen, dan loop je het gevaar dat je 'die keiharde muziek' hoort die heel de omgeving terroriseert. Vanzelf loop je dan weg..... of moeten we ons beter wapenen? Een paar jaar geleden hebben we als parochie kaartjes uitgegeven waarop de gelovige aangeeft dat hij zijn leven wil aanvaarden zoals het hem of haar in het leven overkomt. Dat wil duidelijk zeggen: niet onnodig het leven bij een stervenssituatie verlengen, maar ook niet onnodig ingrijpen (wanneer nog reële levenskansen zijn) om zomaar ineens een leven met ziekte of tegenslagen af te breken omdat de betreffende persoon het leven persoonlijk niet meer ziet zitten.

Als handleiding hebben we een aantal voorwaarden op zo'n kaartje vermeld. U kunt zo'n kaartje krijgen waarbij u uw namen, adres e.d. aangeeft en uw handtekening plaatst. Daarmee vraagt u uw huisarts, andere artsen en zorgverleners om het beschermen van uw mensenleven als hoofdpoging te aanvaarden aan de hand van de regels die wij als katholieke kerk met elkaar delen. Kort gezegd komt het hierop neer: zoveel mogelijk de natuur van Godswegen haar weg laten gaan, maar bijvoorbeeld bij lijden en sterven met veel pijn vindt de Katholieke Kerk het vanzelfsprekend dat de artsen u helpen om zo weinig mogelijk pijn te hebben, ook al zou dit zelfs het bijeffect kunnen hebben dat je daardoor eerder sterft. Je doet het n.l. niet om sneller dood te gaan, je doet het om de mens te helpen menswaardig in de geest van Christus te sterven. Genoemd kaartje is géén euthanasie-kaartje... Neen, het is een duidelijke afbakening van wat wél of níet kan vanuit ons katholiek en christelijk geloof. De Nederlandse wetgever heeft een euthanasiewet gemaakt waarbij het gevaar kan ontstaan dat je mede instemt met het te vroeg beëindigen (wellicht doden) van je mensenleven. Bij de regels van de Katholieke Kerk zijn die regels beter en zuiverder bewaakt en zelfs zodanig ingericht dat geen mens met onnodige pijn en smarten hoeft te sterven. Daarom: waakt mee over uw eigen leven!! Laat niet anderen uw leven als lastig 'wegspuiten'! Leg de last over het einde van uw leven niet onnodig bij anderen neer. Zorg nu al dat je tijdig je eigen leven in Gods hand weet te leggen.

Voor zo'n kaartje kunt u informeren via het Dekenaal kantoor, tel 046-4512275, of mail naar wvanrens@123telcom.nl of schrijf een briefje naar: Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard. Alle goeds voor u en uw dierbaren, met vriendelijke groeten, Deken W. van Rens

Liturgische Kalender

Zondag 2 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans**; Fam. Jetten als jaardienst (St.); OO. Cuijpers-Dols als jaardienst (St.); OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven als jaardienst (St.); OO. Piet Bours en Maria de Esch als jaardienst; Echtbaar Frits Schols en Betty Rutten als jaardienst (St.); Jan Voots; OO. Frans en Billa Donners-van Wordragen als jaardienst; Jan Verheijen (Buurt Abshoven); Mia Frissen-Houben als jaardienst; Ron en Bert Corrent als jaardienst; Harry Wintraecken; Gerrit Reinders (vw. verj.dag); voor bijz. intentie (MLS).

(1936: Opening van het Zalig- en Heiligverklaringsproces van Pater Karel)

Maandag 3 oktober, *H. Theresia,*

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Dorien Schmitz-Kreuwens; Petrus Broers; voor bijz. intentie (MLS).

Dinsdag 4 oktober, *H. Franciscus,*

08.30 uur: Geen H.Mis.

Woensdag 5 oktober, *H. Faustina kowalska*,

08.30 uur: Geen H.Mis.

Donderdag 6 oktober, *H. Bruno*,

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** voor bijz. intentie (H); Zef Leunissen.

Vrijdag 7 oktober, *O.L.Vrouw van de Rozenkrans*,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel;** Jacques Cox.

Zaterdag 8 oktober, *H. Dionysius*,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang;** Pierre Tummers (St.); Zef Paumen; OO. Meijs-Heunen en overl. familie; Echtpaar Eugène Paas en May Paas-Salden en zoon Mathieu als jaardienst..

Zondag 9 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis;** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans;** OO. Nacken-Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje. (1841: *Jan Andries Houben (Pater Karel) wordt ontslagen uit militaire dienst*)

Maandag 10 oktober, *H. Gereon*,

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Marianne Schillings-van Duinen; Graad Kuijs; Mia Neis.

Dinsdag 11 oktober, *H. Filippus, diaken*,

08.30 uur: **H.Mis;** voor bijz. intentie (MLS).

Woensdag 12 oktober, *H. Paus Felix IV*,

08.30 uur: **H.Mis;** voor bijz. intentie (MLS).

Donderdag 12 oktober, *H. Romulus van Genua*,

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Mia Dormans-Cals (DD).

Vrijdag 14 oktober, *H. Paus Callistus I*,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel;** voor bijz.intentie (MLS).

Zaterdag 15 oktober, *H. Theresia van Avila*,

07.00 uur: **Wandel/bidtocht t.e.v. Pater Karel** b.g.v. de 23^e verjaardag van de Zaligverklaring; H.Mis in Karelkapel- wandeltocht – afsluiting in de parochiekerk.

18.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig;** Math den dekker als jaardienst (St.); Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems als jaardienst (St.); OO. Schmeits-Schols; Herbert Rohs als jaardienst.

Zondag 16 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis;** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **H.Mis met samenzang;** Uit dankbaarheid t.e.v. de H. Pater Karel vanwege verkregen genezing.

Maandag 17 oktober, *H. Ignatius van Antiochië*,

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** OO. Hermes-Geurts; Cato van Daal-Strijkers; Math Brands (vw. verj.dag).

Dinsdag 18 oktober, *H. Lucas, evangelist,*

08.30 uur: **H.Mis**; Jan Hendriks.

Woensdag 19 oktober, *H. Paulus van het Kruis,*

08.30 uur: **H.Mis**; Martinus Raaijmakers.

Donderdag 20 oktober, *H. Vitalis van Salzburg,*

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Antje van Diessen-Snackers.

Vrijdag 21 oktober, *Zalige Karl I von Habsburg,*

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel**; Willem van Luijk.

Zaterdag 22 oktober,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers en overl. fam.; Bert van Wissen; Mia Dormans-Cals als Zeswekendienst; OO. Latten Baetsen en zoon Frits als jaardienst.

+++++

Overleden:

07 september: Mevr. Maria Hubertina Gerarda (Mia) Dormans-Cals, 84 jaar (Overstraat)

14 september: Mevr. Elisabeth Jeanette Martha (Elly) Vincze-In de Braek, 73 jaar (Europastraat). Mogen zij rusten in vrede.

Wandel-Bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel

Zaterdag 15 oktober (voorheen Zaligverklaringdag) a.s. zal vanaf de Pater Karel Kapel na een H.Mis om 7.00 uur, vertrokken worden voor de jaarlijkse Bidtocht door velden en langs veldkruisen, bij een aantal van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans worden gebeden. Wij bidden voor elkaars intenties.

De wandeltocht zal zo ongeveer 6 km lang zijn, waarbij ergens op $\frac{3}{4}$ een koffiestop (op eigen kosten) zal worden ingelast. Welkom aan alle goede lopers!

Allerheiligen / Allerzielen

Vooraankondiging: het lof met de zegening van de graven en urnen op het kerkhof zal zijn op zondag 30 oktober om 15.00 uur. De H.H.Missen op dinsdag 1 november en woensdag 2 november om 19.00 uur.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 2 oktober:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Max Vroomans

Zaterdag 8 oktober:

18.30 uur: Max Jütten

Zondag 9 oktober:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Mark Trompetter

Zaterdag 15 oktober:

18.30 uur: Maik Krutzen

Zondag 16 oktober:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Nigel Heinle

Zaterdag 22 oktober:

18.30 uur: Mark Trompetter