

'Ondanks de regen was het geweldig'

door: Jan Peeters, Katholiek Nieuwsblad 8 juni 2007, (bewerkt door pastoor)

Enthousiast en dankbaar. Dat is de algemene stemming onder de achthonderd merendeels Limburgse bedevaartgangers die in Rome de heiligverklaring van pater Karel Houben hebben bijgewoond. Ondanks de regen die met bakken naar beneden kwam.

“Gods wijsheid manifesteert zich in de kosmos, in de variëteit en schoonheid van al zijn elementen, maar zijn meesterwerken zijn de heiligen.” Dat zei paus Benedictus XVI in zijn preek tijdens de plechtige heiligverklaring van vier zaligen, onder wie de Limburgse passionist Karel Houben.

Een enorm portret van Sint-Karel hing aan de gevel van de Sint-Pieter, net zo doorweekt als de aanwezige gelovigen die van half negen 's morgens tot na twaalfen geacht werden op het Sint-Pietersplein te blijven. En al die tijd gutste het hemelwater naar beneden. De tientallen verkopers van paraplu's en regencapes konden hun waar niet aangesleept krijgen. Volgens onze man in Rome, Antoine Bodar, was nog overwogen de plechtigheden in de Sint-Pieter te houden, maar daar was ondanks de pauselijke voorkeur toch van afgezien. En dat bedierf heel wat van het plezier van de vele pelgrims die er een lange reis voor over hadden om de heiligverklaring mee te maken.

Heilzaam leven

Zoals Paul van de Boom en Ger Arts uit Posterholt, die een fietstocht van 23 dagen achter de wielen hadden. Zij hadden de 2100 kilometer lange tocht weliswaar niet speciaal voor de heiligverklaring gemaakt, maar wilden haar wel meemaken.

En zo waren er ook wandelaars, bus-, trein-, auto- en vliegtuigpelgrims. Uit Nederland, Polen, Frankrijk, Malta, Engeland en Ierland, want in die laatste twee landen heeft pater Karel zijn heilzame priesterlijk werk verricht en is zijn populariteit het grootst.

De paus verwees daarnaar in zijn preek. Houben stond bekend als 'father Charles of Mount Argus' en was zo populair dat hij vijf dagen opgebaard lag om alle belangstellenden de tijd te geven afscheid te nemen. De paus vertelde dat Karels overste bij diens uitvaart ontroerd vaststelde dat "het volk hem al heeft heilig verklaard". Het zijn de verhalen over het heilzame leven van de passionist uit Munstergeleen en de vele gebedsverhoringen die ook in Nederland tot stijgende populariteit hebben geleid.

Een Hype?

Waarschijnlijk niet, want van paus Benedictus tot bisschop Wiertz, van pastoor Broers tot individuele gelovigen: allen zijn ervan overtuigd dat door deze heilige God zelf erfahrbaar wordt. En datzelfde geldt evenzeer voor de drie andere heiligverklaarden, de Maltese priester George Preca, de Poolse franciscaan Szymon van Lipnica en de Franse zuster Marie-Eugénie van Jezus. Zij maakten God zichtbaar in hun leven, maar ook, en nog meer, na hun dood, door hun voorspraak die alle barrières van tijd en ruimte doorbreekt.

De paus ging in zijn homilie in op deze goddelijke verwevenheid met de levens van 'gewone' mensen, Gods verlangen mensen te vervullen, en zo zijn heil te verspreiden.

“De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons geschonken is”, aldus

de Heilige Vader. “In het geval van de passionist pater Karel van Sint-Andries zien wij werkelijk een leven dat overloopt van liefde en dat totaal is toegewijd aan de zorg voor zielen. Tijdens de vele jaren van priesterlijk dienstwerk in Engeland en Ierland dromde het volk om hem heen voor zijn wijze raad, zijn diepe compassie en zijn helende aanraking.

In de zieken en lijdenden herkende hij het gelaat van de gekruisigde Christus, tot wie hij een levenslange devotie had. Hij putte diep uit de rivier van levend water die voortvloeit uit de

zijde van Hem die zij doorstoken hebben en die in de kracht van de Geest voor de wereld getuigd heeft van de liefde van de Vader.”

Die actuele en concrete betekenis voor mensen, al is het ‘maar’ in de vorm van een beetje troost of gewoon rust, is de reden waarom pastoor Broers zich acht jaar lang – samen met Pater van der Heijden (noot HB)- heeft ingespannen zijn bijdrage aan de heiligverklaring te leveren. Hij is intens dankbaar “dat ik dit heb mogen doen” en dat “ik zo mensen misschien dichter bij God kan brengen”. “Daar is het uiteindelijk allemaal om begonnen.”

Vreugde

Dat accent legde ook een trotse en dankbare mgr. Frans Wiertz eerder tijdens een preek voor de Limburgse pelgrims in de basiliek van het Heilig Kruis. De heiligverklaring is “geen kerkelijke folklore”, maande hij. “Het is een signaal uit de hemel om dezelfde weg te gaan die deze heilige mens ons is voorgegaan.”

De bisschop van Roermond is verguld dat er binnen afzienbare tijd een tweede zaligverklaring in zijn kathedraal zal plaatsvinden. Vorige week werd bekend dat de weg vrij is voor zaligverklaring van de Duitse Hendrina Stenmanns (1852-1903), medestichteres van de dienaressen van de Heilige Geest (SSPS) in Steyl. Vorig jaar werd de karmelietes Anna Maria Tauscher als eerste op Nederlandse bodem zalig verklaard. “Er kunnen niet genoeg plekken zijn waar mensen tot God kunnen komen”, aldus de bisschop, die in Rome werd vergezeld door de pauselijk nuntius mgr. François Bacqué en bisschop Jos Punt van Haarlem.

Van regeringswege nam minister van justitie Ernst Hirsch Ballin aan de plechtigheden deel. Dat stak wel wat mager af bij de staatshoofden van Malta, Polen en Ierland, vonden sommigen. Maar aan anderen ging dat in de vreugde van het gebeuren totaal voorbij. Aan Maarten (13) en Arnoud (9) Bevers bijvoorbeeld, twee misdienaars uit Munstergeleen. Samen met nog 18 andere misdienaars reisden zij vanuit Munstergeleen af naar Rome. Op de vraag ‘Wat vond je het allerleukste?’ antwoordde Arnoud: “Alles was leuk!”

Liturgische kalender

Zondag 1 juli, Dertiende zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Fien Gelissen-Nijsten; Gerarda Hustinx-Damoiseaux; Jan Baeten als jaardienst; Giel Janssen als jaardienst; OO. Penners-Ohlenforst als jaardienst; Leinders en overleden moeder.

Maandag 2 juli,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; OO. Janssen-Keesmeesters als jaardienst (St.); Betty Schols; Jeu Vroemen; Huub Boreas; Dien Voots-Damoiseaux.

Dinsdag 3 juli, H. Thomas, apostel,

08.30 uur: **H.Mis**; Sandrine Hackfoordt.

Woensdag 4 juli, H. Elisabeth van Portugal,

08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie.

Donderdag 5 juli, H. Antonius Maria Zaccaria,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Pierre Hoofs als jaardienst.

Vrijdag 6 juli, Eerste Vrijdag, H. Maria Goretti,

08.30 uur: **H.Communie** aan zieken en thuiszittenden.

18.00 uur: **H.Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.**

18.30 uur: **H.Pater Karel Kapel: H.Mis**; voor priesterroepingen.

Zaterdag 7 juli, *O.L.Vrouw van Den Bosch,*

13.45 uur: **H. Doopsel** van Noah Born.

18.30 uur: **H.Mis**; Lei Coumans als jaardienst (St.); Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen (St.); Jan van Rijn als jaardienst en Albert van Rijn.

Zondag 8 juli, Veertiende zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, met samenzang; Jan Otten en Barbara Penders (St.); Hedwig Houben-Schwindsackl; Wil Meuffels; Annie Damoiseaux-Pelzers als jaardienst.

Maandag 9 juli, *H.H. Martelaren van Gorcum,*

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; Jo Janssen. (Het is vandaag precies 150 jaar geleden dat Pater Karel te Dublin arriveerde!!)

Dinsdag 10 juli,

08.30 uur: Géén H.Mis!

Woensdag 11 juli, *H. Benedictus,*

08.30 uur: **H.Mis**; Allegonda van Tuijl.

Donderdag 12 juli,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**, gecelebreerd door de Bisschop van s'Hertogenbosch Mgr. A. Hurkmans; Voor bijz. intentie; Giel Janssen.

Vrijdag 13 juli, *H. Henricus,*

08.30 uur: **H.Mis**; Jan Verhees.

Zaterdag 14 juli, *H. Camillus de Lellis,*

18.30 uur: **H.Mis**; Jaardienst Emile Hazen en Jan Janssen.

Zondag 15 juli, Vijftiende zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis met samenzang**; Johannes Casper Knops en Maria Catharina Salden (St.); OO. Winand Keulers-Schmeits als jaardienst (St.); OO. Jan Otten en Barbara Penders; Miet de LA Roy de Wit.

Maandag 16 juli,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Bert van Wissen; Sjaak en Mia Wetzels-Heuts.

Dinsdag 17 juli,

08.30 uur: **H.Mis**; Doortje Broers.

Woensdag 18 juli,

08.30 uur: **H.Mis**; Claverini van Luijk.

Donderdag 19 juli,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Jan van der Kruijs.

Vrijdag 20 juli,

15.00 uur: **Plechtige Huwelijksmis** voor Ron Hoop en Nadine van Zanten.

Zaterdag 21 juli,

18.30 uur: **H.Mis**; OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; OO. Schmeits0Schols; Lodewijk van Rooijen; May Roberts-Penders; Mia Bleeser-Paas.

Overleden:

30 mei: Dhr. Hendrik Marinus Marie van Mulkom, 69 jaar (Burg. Ramakerstraat)

H.Doopsel:

7 juli: Noah Born

Huwelijk:

20 juli: Ron Hoop en Nadine van Zanten, beiden uit onze parochie. 15.00 uur in de Parochiekerk.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 1 juli:

08.30 uur: Bert Hundscheid.

10.00 uur: Roy Sijstermans, Mark Trompetter, Michel Beuken.

Zaterdag 7 juli:

18.30 uur: Loran Evers, Jelke Voots.

Zondag 8 juli:

08.30 uur: Huub Widdershoven.

10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Chrétien Schalkx.

Zaterdag 14 juli:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh

Zondag 15 juli:

08.30 uur: Chris Verheugd,

10.00 uur: Stijn Bruls, Remco van Huijkelom, Falko Voots.

Zaterdag 21 juli:

18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet

Foto's Heiligverklaring te Rome:

Op deze link kunt U de foto's van l'Osservatore, de Vaticaanse krant, bekijken:

www.photo.va/index.php

klik vervolgens: "ricerca semplice" in de linkerkolom en vul dan in het vakje als zoekopdracht het woord "canonizzazione" in met de datum 03.06.2007

Ook kunt U kijken bij:

www.fotografiafelici.it

Via deze site's zijn de foto's ook te bestellen