

De Munstergelaener, jrg. 19, no 14

15 januari 2006

Predikatie Zalige Karel Houben.

Gedachtenis te Munstergeleen, 5 januari 2006

“Elke heilige, elke zalige, ook als hij persoonlijk door de duisternis van de wereld omgeven is, helpt ons pelgrims op onze wegen, in zekerheid en de vrijheid van de Geest naar de waarheid, naar het Licht.” Aldus herinnerde ons de dienaar Gods, wijlen Paus Johannes Paulus II, enige tijd geleden aan deze karakteristieke eigenschappen van de christelijke heiligheid.

Dit is hetgeen de Zalige Karel Houben, een Munstergelener die in Ierland geleefd heeft, voor ons doet. Hij definieerde zich op bepaalde ogenblikken zelf met een zekere ironie als het “arme oude Karelkje”.

Precies hij helpt ons heden in deze viering van zijn feest, het Licht te beschouwen waar hij deel aan had. Ook wij zijn geroepen om aan dit Licht in deze viering deel te hebben.

Het Licht van Christus is de hoop die in ons ontbrandt, opdat ook wij door hetzelfde Licht omstraald worden als de drie Wijzen.

Want wij hebben hoop nodig in een wereld, die we dikwijls ervaren als schandelijk, egoïstisch en slecht. We zien oorlogen die honger veroorzaken, we zien vertwijfeling en dood. Daarom is het nodig dat Christus komt en ons de mogelijkheid van een nieuwe wereld geeft met een vernieuwde mensheid in het vooruitzicht, een wereld waar de tekenen van het beloofde Rijk Gods herkend worden, die de apostel Paulus samenvat als de gaven van vrede, gerechtigheid en liefde.

Toch, als wij soms de neiging hebben aan de komst van dit Rijk te twijfelen, dan moeten we naar de Heiligen kijken: zij hebben Christus een plaats gegeven, zij hebben in hun leven ruimte voor Hem vrijgemaakt door steeds sterker en zekerder te worden. En op die manier hebben zij de heerschappij van God op aarde in hun persoonlijk leven gestalte gegeven. En de Zalige Karel is in zijn eenvoud, juist omdat hij een mens van diepe hoop is geweest, -die uit een heroïsch geloof in God voortkomt-, een van deze sterke persoonlijkheden, een mens die hoop in zich draagt.

Vele getuigen die aan het proces tot zaligverklaring deelgenomen hebben, herhalen deze karaktertrek van de Zalige. Enkele van hen wil ik hier bij wijze van voorbeeld aanhalen:

“Ik heb altijd horen zeggen, dat wanneer mensen die zich in tijdelijke moeilijkheden bevonden van hem terug kwamen, hij er op aandrong dat zij meer vertrouwen moesten stellen in het gebed en de genademiddelen dan in menselijke middelen“ (ibid, p. 109-110 par. 148).

Hij was een mens en een religieus met een groot geloof. Zijn blijmoedigheid in moeilijkheden leggen getuigenis af van zijn besef dat hij niet alleen stond in het leven. Inderdaad “leefde hij ononderbroken in de tegenwoordigheid van God en het maakte hem niets uit, waar hij was of wat hij ook moest doen” (ibid., p. 145 par. 305).

Die wetenschap dat een Ander bij hem was hebben wij uit de herinnering van vele personen. Ook het borstbeeld, dat zich in de tuin bij zijn geboortehuis bevindt, betuigt dit: pater Karel kijkt met zijn ogen naar beneden, maar niet op de aarde. Hij kijkt naar het kleine kruisbeeld dat hij altijd in zijn hand verborgen vasthield en dat tijdens de maaltijd in de buurt van het bord lag, zodat hij er voortdurend zijn blik op gevestigd kon houden. ‘s Nachts lag het naast hem op het nachtkastje.

Het is deze zekerheid van Gods tegenwoordigheid geweest, die hem het heen en weer zenden tussen de verschillende gemeenschappen in België, in Engeland en Ierland heeft laten doorstaan. En dit alles om zijn medebroeders en al degenen te helpen, die door hem hun hoop en de weg naar God teruggevonden hebben.

Zoals hij geleefd heeft, keerde hij terug naar God.

Toen de laatste ziekte hem teisterde, die een aanvang nam op vrijdag 9 december 1892, was Pater Karel bij zijn laatste afspraak met God: met de andere religieuzen zong hij de completen in de kapel van het Convent op de Mount Argus. Daar, bij Christus' aanwezigheid in het Altaarsacrament, werd hij ernstig ziek. De dokter, die geroepen was, stelde een kwaadaardige pathologische belroos vast. Op zaterdag 10 december ontving pater Karel met toewijding het Sacrament der stervenden. Het was de wil van God dat de ziekte, die een dodelijk verloop zou nemen, langdurig en pijnlijk zou zijn. Hierdoor zou meer dan ooit de heroïsche deugd van de Zalige naar voren komen. Deze kuste met uitzonderlijke liefde het klein kruisje, sprak dikwijls de namen van Jezus, Maria en Jozef uit, vertrouwde zich toe aan de voorspraak van de Stichter Paulus van het Kruis om het eeuwige heil te verkrijgen en bracht de hele tijd door in gebed, ondersteund door de jonge medebroeders die hem bijstonden.

Met Kerstmis werd hem opnieuw het Stervenssacrament toegediend. Hij woonde de Heilige Mis bij, gecelebreerd door zijn biechtvader in de ziekenkamer.

Na een jaar van lijden gaf hij op de vooravond van het Feest van de Heilige Drie Koningen (Epiphanie) in het jaar 1893 zijn ziel aan zijn Schepper terug, geheel in een houding van offer en liefde, die hem altijd had bezielde.

Het is deze voorbestemming tot heiligheid, zijn wil heilig te worden om elke prijs, die de Zalige Karel Houben ons nagelaten heeft. Het zijn niet zozeer de buitengewone dingen die hij als op wonderbare wijze gedaan heeft en die zich van het gewone en alledaagse leven onderscheiden. Veeleer is het zijn capaciteit het leven van alledag met al zijn vreugde en pijn te leven en daarin de kracht van de genade openbaar te maken. Het is de manier van leven en handelen van wie Christus werkelijk wil volgen tot een christelijke heldenmoed.

Maar wat is heldenmoed?

Heldenmoed, is gezien vanuit theologische en formele hoek, het op vrijwillige basis volbrengen van datgene wat moeilijk is. In het naleven van de theologale en morele deugden, evenals in het volbrengen van de plichten van staat is het, om het eenvoudig te zeggen, de vrijwillige navolging van het voorbeeld dat Christus ons gaf. Dat wil zeggen: Zijn deugden consequent navolgen, zonder dat men zich door pijn of wat voor moeilijkheden dan ook uit het veld laat slaan.

Dat wist het kleine oude Karelkje: goed zijn, consequent zijn, met vreugde en uit liefde tot God. En dat liet hij ons als voorbeeld na.

Zeker is het niet gemakkelijk om heilig te worden. Toch met de genade Gods en persoonlijke ascese kunnen ook priesters, religieuzen, gehuwden, jongeren, ouderen naar heiligheid streven, waartoe God ons roept, omdat zij noodzakelijk is. Christus kan niet meer door onze straten trekken om het Rijk Gods te verkondigen. Deze taak heeft hij ons gegeven. Hij wil dat wij Zijn stem, Zijn handen, Zijn hart zijn, opdat het Rijk Gods, -begonnen door zijn geboorte op aarde-, op te bouwen. Alleen zo wordt onze wereld beter en zal er vrede, gerechtigheid en liefde zijn. Maar om dit doel te bereiken, hebben we zulke mensen nodig als de Zalige Karel die het Christus mogelijk maken in hun leven en dóór hen te handelen.

We willen ons, met onze zwakheden, maar ook ons verlangen naar heiligheid, toevertrouwen aan de rechtvaardige en barmhartige God en aan de voorspraak van de Zalige Karel, die naar we hopen spoedig heiligverklaard zal worden.

Amen. (P. Giovanni Zubiani c.p., Pater Mirec Lesiecki c.p.)

Liturgische kalender

Zondag 15 januari, Tweede zondag door het jaar,

09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst**; OO. Pelzers-Delahaye en Mia en Math Pelzers (St.); Hub van der Vorst als jaardienst en kleinzoon Ramon.

Maandag 16 januari, *H. Marcellus I, paus*,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Mia Daniëls Ijssermans.

Dinsdag 17 januari, *H. Antonius Abt*,

08.30 uur: **H.Mis**; Thomas van der Aalst.

Woensdag 18 januari,

08.30 uur: **H.Mis**; Hendrikus Broers.

Donderdag 19 januari, *H. Gerlachus*

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Overl. moeder Philippen-Heijnen.

Vrijdag 20 januari, *H.H. Fabianus en Sebastianus*,

08.30 uur: **H.Mis**; Frits van Tuel.

Zaterdag 21 januari, *H. Agnes*,

18.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig**; OO. Willem Janssen en Maria Keesmeekers als jaardienst (St.); Gerda van der Borgh-Dols (vw. neven en nichten); Beth Bongaerts-Schols; Gerarda Hustinx-Damoiseaux (buurt 5); Peter van Boekholdt; Mia Beaumont-Rademakers; Lei Heuts als jaardienst en o. fam. Heuts-Maassen; Leo Goffin als jaardienst; Mia Bleeser-Paas; Jeu Godschalk als

Zeswekendienst; OO. Honneff-Schols, zoon Thei en Annie op de Kamp als jaardienst; Nic Collaris als jaardienst; Leo Lemmens; OO. Damoiseaux-Hamers en o. fam.; Karin Pelzers-Schmeetz; Frans Dols.

Zondag 22 januari, Derde zondag door het jaar,

09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Frits Donners als jaardienst; Marij Nijsten-Kneepkens als jaardienst; OO. Mathieu en Anna Dols-Keulers; Maria Aretz-Lemmens als eerste jaardienst; Jo lemmens als jaardienst.

13.30 uur: **H.Doopsel** van Max Beckers.

Maandag 23 januari,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor bijz. intenties.

Dinsdag 24 januari, *H. Franciscus van Sales*,

08.30 uur: **H.Mis**; Theodorus Coolen.

Woensdag 25 januari, *Bekering H. Paulus*,

08.30 uur: **H.Mis**; Isidorus van Kessel.

Donderdag 26 januari, *H.H. Timoteüs en Titus*,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor overl. vriendin (vB); Jan Otten en Barbara Penders.

Vrijdag 27 januari, *H. Angela Merici*,

08.30 uur: **H.Mis**; Jan Baken.

Zaterdag 28 januari, *H. Thomas van Aquino*,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Tiny Schmeits en OO. Schmeits-Röder als jaardienst (St.); Math Spijkers als jaardienst (St.); OO. Wim en Bertha Appeldoorn-Keulen als jaardienst; Andreas van Diessen; Frans Dols.

Zondag 29 januari, Vierde zondag door het jaar,

09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst**; Jan Hamers; Sef Wever; Miep Pelzers; Peter Nacken als jaardienst; Wil Meuffels als jaardienst.

Maandag 30 januari, *H. Martina*,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor bijz. intenties.

Dinsdag 31 januari, *H. Johannes Bosco*,

08.30 uur: **H.Mis**; Harry Flecken.

Woensdag 1 februari,

08.30 uur: **H.Mis**; Annie van den Berk.

Donderdag 2 februari, **Maria Lichtmis**,

18.00 uur **H.Mis Pater Karelkapel**; voor bijz. intenties. (bij goed weer wijden we voor de H.Mis kaarsen aan de Lourdesgrot in het park)

Vrijdag 3 februari, *H. Blasius*, Eerste Vrijdag,

08.30 uur: **H. Communie** aan zieken en thuiszittenden.

18.00 uur; **Pater Karel Kapel; Uitstelling en aanbidding** van het Allerheiligste.

18.30 uur: **Pater Karel Kapel: H.Mis**; Sef Wever. (na H.Mis Blasiuszegen)

Zaterdag 4 februari,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Remco Walczak; Gerda van der Borgh-Dols (buurt 1); Joseph Keulen en OO. Keulen-Heijnen als jaardienst (St.); Frans Dols. (na H.Missen van dit weekeinde Blasiuszegen)

Overleden

29 december: Mevr. Hubertina Maria Elisabeth (Ien) Cremers-Frissen, 49 jaar (Heijdenpad)

31 december: Dhr. Marie Leo Gerardus Franciscus (Frans) Dols, 77 jaar (kl.

Kommel/Dobbelsteinporte)

Mogen zij rusten in vrede.

H.Doopsel

22 januari: Max Beckers (Gouv. Houbenlaan)

Misdienaars/acolieten

Zondag 15 januari:

09.00 uur: Chrétien Schalkx, Stijn Bruls.

10.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Mark Sollet.

Zaterdag 21 januari:

18.30 uur: Bert Hundscheid, Loran Evers, Remco van Huijkelom.

Zondag 22 januari:

09.00 uur: Huub Widdershoven, Stijn Bruls.

10.30 uur: Rens verhaegh, Kay Verhaegh,

Zaterdag 28 januari:

18.30 uur: Chris Verheugd, Bo Bellu.

Zondag 29 januari:

09.00 uur: Remco van Huijkelom, Chrétien Schalkx

10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Mark Trompetter

zaterdag 4 februari:

18.30 uur: Bert Hundscheid, Loran Evers.

Zondag 5 februari:

09.00 uur: Bo Bellu, Wim Goode.

10.30 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Mark Sollet

Website

De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten.

Sommige delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto's van historisch Munstergeleen. U kunt een kijkje nemen op:

www.sint-pancratius.nl Welkom!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 7,00 voor wekdagen en € 12,50 voor zaterdag en zondag.