

De Munstergelaener jrg.18, no 9, 26 september 2004

Trots of nederig?

Een brutaal mens heeft de halve wereld, zegt het spreekwoord. En dat is ook zo: als je brutaal bent, rap van de tongriem gesneden, als je je ellebogen op de juiste manier weet te gebruiken, dan breng je het ver in onze wereld. Dan kun je je omhoogwerken. De mensen die zich zo omhoogwerken, kijken meestal op de anderen neer. Och, dát is maar het gewóne volk.

Ík sta hoger. Ík heb het gemaakt. Tegen deze mentaliteit richten zich de lezingen van vandaag. (zondag 29 aug. 2004; Sir.3,17-18.20.28-29; Hebr. 12.18-19.22-24a; Lc. 14,1.7-14)

De heilige Schrift zegt het heel duidelijk: je kunt tegenover ménsen wel doen alsof je iets meer bent, alsof de mensen tegen je op moeten kijken, maar tegenover Gód lukt dat nóóit.

God kijkt niet op tegen mensen die zich verheffen.

Hij laat zich niet imponeren door mensen die vinden dat ze het zo geweldig doen.

Stérker nog zelfs: God heeft een uitgesproken hekel aan mensen die zich zo gedragen.

Zij passen niet in zijn Rijk. En die mensen die menen, dat ze hier tomeloos hun gang kunnen gaan, die zich menen te kunnen verheffen boven de anderen, die zal Hij het bij de eindafrekening wel vereffenen.

God houdt van nederige mensen, bescheiden mensen. Van mensen die er zich altijd van bewust zijn, dat ze schepsel zijn nét als alle andere mensen. Die weten, dat álles wat ze hebben en zijn een geschenk is van de Schepper. En die Schepper heeft het hen gegeven, níet om er de flinke peer mee uit te hangen, maar om het in dienst te stellen van ánderen, van de gemeenschap; om zo je plaats te vervullen in de gemeenschap van mensen waarin we elkaar met onze gaven moeten áánvullen, in plaats van ons erop te laten vóórstaan.

In die zin zijn trots en hoogmoed een aanmatiging tegenover onze Schepper,

tegenover wie je dan doet alsof al je gaven en talenten je éigen verdiensten zouden zijn.

Waar het God om gaat, is wíe we zijn. Het gaat Hem om ons hárt.

Zij we hoogmoedig, dan hebben we eigenlijk alleen maar hart voor onszélf.

Zijn we nederig en bescheiden, dienstbaar aan Gods plan, dan hebben we hart voor Gód en voor onze medemensen. Niet je talenten, je gaven, je positie tellen bij God, maar de manier waarop je je gaven, je talenten, je positie in de maatschappij gebruikt.

Met wat voor hart doe je het, met liefde of met egoïsme?

In die zin kan een moeder die zich onopvallend volledig inzet voor haar gezin, of een arbeider die gewetensvol zijn plicht doet, waardevoller zijn in Gods ogen, dan een vrouw die carrière gemaakt heeft en néérkijkt op huisvrouwen, of een directeur die het met zichzelf getroffen heeft.

Maar ook omgekeerd:

een directeur die gewetensvol en met hart voor zijn medewerkers zijn werk verricht, kan waardevoller zijn in Gods ogen, dan een arbeider die de kantjes eraf loopt en zich telkens verongelijkt voelt. Bij God gaat het niet om de positie. Het gaat om het hárt. En híj is groot in Gods ogen, die díenstbaar is, die zichzelf niet hoger acht dan anderen.

Tegen zo iemand zal Hij zeggen bij het oordeel, ongeacht zijn positie hier op aarde:

"vriend ga hogerop; ga binnen in mijn Rijk".

Laten we vanuit die geest van nederigheid, vanuit de geest van Jezus, die zichzelf als God vernederde tot de gestalte van een mens, uit liefde, proberen te leven bij alles wat we doen, in ons werk, in ons gezin, in onze kerkgemeenschap.

Want zoals Maria in haar magnificat zingt:

"Trotsen van hart slaat de Heer uiteen, maar Hij verheft de geringen. Amen.

Liturgische kalender

Zondag 26 september, **zesentwintigste zondag door het jaar**

09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

10.30 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst**; Uit dankbaarheid b.g.v. het Zilveren Huwelijksjubileum van Frits en Marleen Trompetter; H.E.H. Leo Dols als jaardienst en echtpaar Jan Hamers en Hubertina Dols (St.); Martin de Bruijini; Jo Lemmens (off); OO. Gerard Luijten en Louise Wagemans als jaardienst (St.); en schoonzoon Leo Lemmens; Ans Bruikman-Fox als eerste jaardienst; Frans Oberdorf als Zeswekendienst; Piet Keulen als Zeswekendienst.

13.30 uur: **H.Doopsel** van Sem Higgs.

Maandag 27 september, *H. Vincentius*,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Annie en Pierre Brands-Heuts; Jan Hermens.

Dinsdag 28 september, *H. Wenceslaus*:

08.30 uur: **H.Mis**: Willem van Luijk.

Woensdag 29 september, *H.H. Michael, Gabriel en Rafael*

08.30 uur: **H.Mis**; Martinus Raaijmakers.

Donderdag 30 september, *H. Hieronymus*;

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Mathea van de Ven-Smulders.

Vrijdag 1 oktober, Eerste Vrijdag, *H. Theresia*,

08.30 uur: **H.Communie aan zieken en thuiszittenden**.

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel kapel**; uit dankbaarheid b.g.v. Robijnen huwelijk Sietske en Marinus Zwakhalen-Stobbe.

Zaterdag 2 oktober, *H.H. Engelbewaarders*,

18.30 uur: **H. Mis met samenzang**; O.Fam. Jetten en Adriana Jetten-Luijcks als jaardienst (St.); OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst (St.); OO. Wil Hamers en Lies Hamers-Kurvers en zoon Harry; OO. Plankenauer-Ubl; May Paas Salden; Wil Paas Kerkstraat als jaardienst;

Zondag 3 oktober, **Zevenentwintigste zondag door het jaar**,

09.00 uur: **H.Mis**; OO. Hamers-Ronkaars en dochter Tiny; OO. Meijs-Heunen.

10.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst**; OO. Cuijpers-Dols als jaardienst (St.); OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven als jaardienst; Piet Bours en Maria de Esch als jaardienst; Piet Cremers; Nic Collaris; OO. Keulen-Schmeits; Fam. Willem Beltgens en van den Camp als jaardienst en Ron Corrent; Ans Bruikman-Fox; Wil Meuffels;

Maandag 4 oktober, *H. Franciscus*,

17.40 uur **Rozenkrans**.

18.00 uur; **H.Mis pater Karel Kapel**; Arno Hanssen; Mia Vogels-Mevis; Piet Bevers; Piet Keulen; Carla Brands-Rila

Dinsdag 5 oktober:

08.30 uur: **Geen H.Mis!**

Woensdag 6 oktober, *H. Bruno;*

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H. Mis;** OO. Nijsten-Bonenkamp en zoon Jan en OO. Hanckman-Pepels.

Donderdag 7 oktober, *O.L.V. van de Rozenkrans,*

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel;** Jacques Cox.

Vrijdag 8 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis;** Harry Kornips

Zaterdag 9 oktober, *H. Dionysius,*

18.30 uur: **H.Mis met samenzang;** Liesje Cuijpers-Vaessen; OO. Donners-Haarden en beide zonen; Fientje Greten-Hemesaat; OO. Voots-Spijkers als jaardienst en kleinzoon Roger Voots;

Zondag 10 oktober, *Achtentwintigste zondag door het jaar,*

09.00 uur: **H.Mis;** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst;** Past. Eduard Hoenen en fam.; Lies Bosch Maassen als eerste jaardienst en schoonzoon Frans; Harry Boymans als jaardienst; OO. Quix-de Looyer als jaardienst en zoon Michel en schoondochter Leny.

13.30 uur: **H. Doopsel** van Veronique Strijckers

Maandag 11 oktober,

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel;** Ewald Slawetzki.

Dinsdag 12 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis;** Theodorus Dernison.

Woensdag 13 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis;** Maria Keeris-van Raay.

Donderdag 14 oktober, *H. Callistus,*

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel.**

Vrijdag 15 oktober, *H. Theresia van Avila,*

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis;** Wim van den Berk.

Zaterdag 16 oktober, 16^e ZALIGVERKLARINGS-VERJAARDAG VAN DE ZALIGE PATER KAREL,

18.30 uur: **Plechtige Hoogmis, Meerstemmig**, opgedragen door de Neomisten van ons bisdom van dit jaar; Lerôn Wennekes; OO. Wil Cremers en Dienneke Heuts als jaardienst (ST.); OO. Schmeits-Schols; Math den Dekker als jaardienst; Herma Chorus-Borgers; Nic Collaris; Math Keulen; Jan Hermens (buurt); Sophie Kusters-Dols; Piet Bevers; Mia Bleeser-Paas; Ans Bruikman-Fox; Ivo Spijkers; Herbert Rohs als jaardienst.

Zondag 17 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar,

09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: **H.Mis mmv L.V.B-Koor**; Jo Lemmens.

Maandag 18 oktober, H. Lucas,

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers.

Dinsdag 19 oktober, H. Paulus van het Kruis,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H. Mis**; Hermanus Donders.

Woensdag 20 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis**; Willem van Luijk jr

Donderdag 21 oktober,

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**;

Vrijdag 22 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis**; Albert van Lieshout.

Zaterdag 23 oktober,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; OO. Latten-Baetsen en zoon Frits als jaardienst; Arno Hanssen; Pierre Coumans; Piet Bevers, Harrie, Roël, Overl. ouders en fam; OO. Roberts-Paumen.

Pater Karel-Feestdag,

Op zaterdag 16 oktober herdenken we dat het 16 jaar geleden is dat onze medeparochiaan Pater Karel werd Zaligverklaard. Om 18.30 uur zal een plechtige Meerstemmige Hoogmis zijn die wordt opgedragen door de Nieuwgewijde priesters van ons Bisdom van dit jaar: W.E.H. R. de Bie uit Guttecoven, kapelaan in Waubach; W.E.H. R. Schwillens uit Born, kapelaan in Stein; W.E.H. M. Bodden uit Borgharen, kapelaan in Herkenbosch. Een van hen zal ook de predikatie verzorgen. Na de H.Mis gelegenheid tot vereren van de relik van Pater Karel én het ontvangen van de neomistenzegen.

H.Doopsel

26 september: 13.30 uur: Sem Higgs, (Burg. Smeetsstraat)

10 oktober: 13.30 uur: Veronique Strijckers (Vloedgraaf)

Misdienaars / Acolieten

Zondag 26 september:

09.00 uur: Mike Frijns, Tom Frijns.

10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Huub Widdershoven.

Zaterdag 2 oktober:

18.30 uur: Wim Goode, Taylor Berkman.

Zondag 3 oktober:

09.00 uur: Chris Verheugd, Loran Evers.

10.30 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh, Maarten Bevers.

Zaterdag 9 oktober:

18.30 uur: Huub Widdershoven, Loran Evers.

Zondag 10 oktober:

09.00 uur: Wim Goode,

10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots,

Zaterdag 16 oktober:

18.30 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens, Robert Dormans, Frank Dormans, Michel Beuken, Maarten Bevers.

Zondag 17 oktober:

09.00 uur: Huub Widdershoven.

10.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns, Bert Hundscheid

Zaterdag 23 oktober:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Chris Verheugd.

18.30 uur:

Website

De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. Sommige delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto's van historisch Munstergeleen, alsmede ook de aangevangen dakrenovatie activiteiten U kunt een kijkje nemen op: www.sint-pancratius.nl Welkom!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 7,00 voor wekdagen en € 12,50 voor zaterdag en zondag.