

Munstergelaener, jrg. 17, No. 6.

Petrus en Paulus (29 juni), Petrusambt toen en nu.

In de pauselijke basiliek Sint Paulus-Buiten-De-Muren vindt u boven de kroonlijst van het middenschip een reeks ronde mozaïeken - in het Italiaans: tondi - met erop de beeltenissen van alle 263 pausen tot nu toe. Erboven staat hun naam en eronder hoeveel jaren, maanden en dagen zij het Petrusambt hebben bekleed.

De legende wil nu dat wanneer de laatste open plaats gevuld is met de beeltenis van de nieuwe paus, de wereld zal vergaan. Bij het aantreden van Karel Wojtyla als Johannes Paulus II op 16 oktober 1978, was er naast zijn tondo nog maar een plaats vrij. De geruchten gingen dus al vrij snel dat met het aantreden van zijn opvolger - als Bisschop van Rome - de wereld zou vergaan. Dat gerucht heeft onze paus echter snel ontzenuwd: hij liet meteen 27 nieuwe medaillons in de basiliek aanbrengen.

Dit jaar viert de heilige Vader dat hij 25 jaar geleden door de kardinalen tot 263e opvolger van Petrus werd gekozen. Een groot feest voor een groot man. Over Johannes Paulus II moet immers steeds in overtreffende trap worden gesproken. Hij is de eerste niet-Italiaanse paus sedert Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, die in 1523 gestorven is. Hij is op vier na de langst regerende paus in de geschiedenis. Hij is de meest bereisde paus - onlangs voerde zijn 101e reis naar Banja Luka. Hij heeft de meeste mensen zalig en heilig verklaard: o.a. onze eigen pater Karel Houben. Een paus met een groot aantal encyclieken op zijn naam: met als kroonstuk het laatste pauselijk schrijven: **Ecclasia de Eucharistia: de Kerk leeft van de Eucharistie; een lofzang op de Heilige Mis: de hernieuwing van het Kruisoffer van Christus, het waardig vieren van de H.Mis én bovenal het op waardige en eerbiedige wijze ontvangen van de H.Communie. Duidelijk en helder zoals we van hem gewend zijn, zet hij o.a. uiteen dat de H.Communie alléén door Rooms- Katholieken ontvangen mag worden.**

Aan duidelijke taal heeft het hem immers nooit ontbroken: de felle verdediging van de waarde van het menselijke leven: het standpunt tegen abortus, euthanasie, het klonen en genetisch manipuleren van embryo's. Duidelijke taal ook tegen het communisme, de bijdrage die hij geleverd heeft aan de val de Berlijnse Muur en het openen van het IJzeren Gordijn; zijn historische reis naar Cuba. Daarbij schuwt hij evenmin de consumptieverslaving van het kapitalisme aan de kaak te stellen: met name de erbarmelijke zorg van de Eerste Wereld voor vluchtelingen en kansarmen.

Johannes Paulus II is uiteraard ook gespreksstof voor critici. Hem wordt een starre, conservatief orthodoxe houding verweten. Hij houdt immers tegen de mode van de tijd in, op moreel gebied vast aan zienwijzen die vanaf het eerste begin – gefundeerd op Gods geboden en Jezus' Leer- door de Christenen zijn hooggehouden en verdedigd, ja, waar de eerste christen niet voor schroomden er tot de dood van te getuigen. Maar dezelfde Johannes Paulus II krijgt wereldwijd miljoenen jongeren op de been. De Wereld-Jongeren-Dagen - op zijn persoonlijk initiatief begonnen - zijn een onvoorstelbaar succes. Blijkbaar stellen toch de jongeren van deze tijd zijn boodschap van duidelijkheid op prijs.

En nu in zijn ouderdom en met de ziekte van Parkinson laat hij de mensheid eens te meer zien dat het zwakke er is om het sterke te beschamen, naar een woord Paulus. Naast de opvolger van Petrus staat de paus van Rome ook in de traditie van deze Apostel.

God heeft immers - zo Paulus - wat voor de wereld zwak is uitverkoren om het sterke te beschamen. Want de prediking van het Kruis van Christus is een dwaasheid en een zwakheid voor de wereld.

In ons West-Europa lijkt deze uitspraak van Paulus meer waarheid dan ooit. Het Christendom lijkt dwaas en slechts iets voor simpele zielen. Het Christendom krijgt zelfs geen vermelding in de pre-ambulle van de grondwet van de Europese Unie, als het tenminste aan de club rond Giscard D'Estaing ligt. Meer dan 2000 jaar christendom wordt gewoon vergeten, alsof het een schandelijke vergissing betreft waar men zich diep voor schaamt en die men uit de geschiedenisboeken wil houden.

Wij christenen (u en ik) zijn voor de wereld: dwaas, zwak, gering en onbeduidend geworden - ook dat kunt u vinden bij Paulus die graag op zijn zwakheden roemt. Dan immers zal de kracht van Christus in mij wonen - getuigt hij - daarom lijd ik om Christus wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, ben ik sterk.

Het hoogfeest van vandaag (Petrus en Paulus 29 juni) laat ons het christelijk geloof in het juiste perspectief zien: de eerlijkheid van Paulus en de zekerheid van Petrus wanneer Christus tot hem zegt: "Gij zijt Petrus en op deze Steenrots zal ik Mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen". (predikatie 29 juni 2003)

Liturgische kalender

Zondag 20 juli, Zestiende zondag door het jaar,

09.00 uur: **H.Mis**; OO. Meijs-Heunen; OO. Hamers-Ronckaers en dochter Tiny.

10.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Johannes Casper Knops en Maria Catharina Salden (St.); Wilke Nijsten als jaardienst (St.); Martin de Bruijini.

Maandag 21 juli, H.Laurentius van Brindisi,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Harrie Ronkaars; bijz.intenties.

Dinsdag 22 juli, H.Maria Magdalena,

08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz.intentie (vB.).

Woensdag 23 juli, H.Birgitta,

08.30 uur: **H.Mis**; voor bijz.intenties (vB.); bijz.int. (F.J.A.M.H.)

Donderdag 24 juli, H.Charbel Makhlúf,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Heinz Beckers; Cor van Mulkom als jaardienst.

Vrijdag 25 juli, H.Jakobus, apostel,

08.30 uur: **H.Mis**; Hendrikus Broers als jaardienst.

Zaterdag 26 juli, H.H.Joachim en Anna,

18.30 uur: **H.Mis**; OO. Brands-Schmeits en overl.kinderen als jaardienst (St.); Guus Neis als jaardienst (St.); Andreas van Diessen; Wil Meuffels (off.); Frits Hurkxkens (off).

Zondag 27 juli, Zeventiende zondag door het jaar,

09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Leo Lemmens; Lies van de Berg-Delahaije (off.1).

Maandag 28 juli,
18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Martin Schurgers; Ans Zelissen-Moreau.

Dinsdag 29 juli, H.Martha,
08.30 uur: **H.Mis**; Gaston Maessen als jaardienst.

Woensdag 30 juli, H.Petrus Chrysologus,
08.30 uur: **H.Mis**; Henricus van Bree als jaardienst.

Donderdag 31 juli, H.Ignatius van Loyola,
18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor bijz.intenties.

Vrijdag 1 augustus, H.Alphonsus van Liguori, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: **H.Communie** aan zieken en thuiszittenden.
18.00 uur: **Pater Karel Kapel**: Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur: **Pater Karel Kapel: H.Mis**; Johanna Broers-Franssen als jaardienst.

Zaterdag 2 augustus, H.Petrus Julianus Eymard,
18.30 uur: **H.Mis**; OO.Latten-Baetsen (St.); OO. Wim en Bertha Appeldoorn-Keulen; Frits Hurkkens als Zeswekendienst. (Tweede collecte Kerkdak)

Zondag 3 augustus, Achttiende zondag door het jaar,
09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. (Tweede collecte Kerkdak)
10.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Bertha Neilen-Kurvers (St.); OO.Pelzers-Delahaije en Mia en Math Pelzers; Tiny Sproncken-Maassen; Gertha en Sjaak Baggen-Ronkaars; Lies van de Berg-Delahaije. (Tweede collecte Kerkdak)

Maandag 4 augustus, H. Pastoor van Ars,
18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Jan en Hilde Timmermans-Kleijnen; Miet Haerden-Bouts; Wil Meuffels; Ben Kragting.

Dinsdag 5 augustus, Kerkwijdingsfeest basiliek Maria Maggiore,
08.30 uur: **H.Mis**; Wilhelmina der Kinderen van Tuijl als jaardienst.

Woensdag 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer,
08.30 uur: **H.Mis**; voor de zieken van de parochie.

Donderdag 7 augustus, H.H.Sixtus en gezellen,
18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor bijz.intenties.

Vrijdag 8 augustus, H.Dominicus,
08.30 uur: **H.Mis**; Jan Verhees.

Zaterdag 9 augustus, H.Edith Stein,
18.30 uur: **H.Mis**; Liesje Cuijpers-Vaessen; Jan Einöthen; Frits Hurkkens; Pierre Coumans als jaardienst.

Overleden

19 juni: Dhr. Godefridus Hubertus (Frits) Hurkkens, 78 jaar (Burg. Smeetsstraat)
27 juni: Mevr. Johanna Elisa (Lies) van de Berg-Delahaije, 75 jaar (voorheen Irenestraat)
Mogen zij rusten in vrede.

Kinderwoorddienst

In de vakantieperiode, ingaande op zondag 20/7 zal er in de H.Mis van 10.30 uur op zondag géén Kinderwoorddienst zijn. Na de vakantie pakken we de draad weer op.

Misdienaars/acolieten

Zondag 20 juli:

09.00 uur: Chris Verheugd.

10.30 uur: Michel Beuken, Maarten Bevers.

Zaterdag 26 juli:

18.30 uur: Tom Frijns Mike Frijns.

Zondag 27 juli:

09.00 uur: Wim Goode.

10.30 uur: Sven Rouschop, Jordy Rouschop.

Zaterdag 2 augustus,

18.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans.

Zondag 3 augustus:

09.00 uur: Taylor Berkmans.

10.30 uur: Mark Trompetter, Rick Delbressine, Carlo Hensgens.

Zaterdag 9 augustus:

Taylor Berkmans, Wim Goode.

Pater Karel Kapel

De regeling van H.Missen in de Pater Karel Kapel is voorlopig als volgt:

Maandagavond H.Mis om 18.00 uur.

Donderdagavond H.Mis om 18.00 uur.

Eerste Vrijdag van de maand: 18.00 uur uitstelling van het Allerheiligste

18.30 uur H.Mis.

De H.Mis op donderdagavond / eerste vrijdag is **onder voorbehoud**: is er op die dag een vooravondmis vanwege een overlijden of een uitvaartmis, dan komt ze te vervallen. Tevens geldt dat bij afwezigheid wegens retraite of vakantie van de pastoor.

De biechtgelegenheid op zaterdag van 14.30u-15.00u blijft gehandhaafd.

Ook blijft de kapel dagelijks van 09.00u tot 18.00u open voor gebed.

BESTELLEN VAN H. MISSEN

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 7,00 voor weekdagen en € 12,50 voor zaterdag en zondag.