

De Munstergelaener jrg. 36 nr. 1

3 april 2022

HEILIG VORMSEL



Op vrijdagavond 18 maart ontvingen in onze kerk negen kinderen uit Munstergeleen en één uit Sittard het **Sacrament van het heilig Vormsel**. De corona-perikelen speelden ons tóch nog parten, want Vormheer mgr De Jong kon op het laatste moment niet komen... Gelukkig mocht deken Merkx zijn mooie taak overnemen en zo ontvingen onze Vormelingen uit zijn handen de zalving met de heilige Geest; in een heel fijne viering met veel inbreng van de Vormelingen. Dat de heilige Geest hen nu mag helpen veel goede vruchten te dragen!

PALMPASEN

Het weekend vóór Pasen vieren we **Palmpasen**.

Deze benaming is uiteraard gebaseerd op de Palmtakken, waarmee de mensen Jezus toejuichten toen Hij op een ezel Jeruzalem binnen reed. Ook wij willen Jezus onthalen als de Koning in ons leven, al zijn de takjes in onze handen die van de buxus.



In veel streken in ons land is het traditie dat de kinderen voor dit weekend een Palmpasen maken (ook wel *Palmpasen-stok* of *Palmebessem* genoemd); een houten kruis, omwikkeld met gekleurd papier en versierd met pinda's, rozijnen eitjes en bovenop natuurlijk een broodhaantje.

De laatste jaren was het in onze kerk de gewoonte om deze Palmpasens op de vooravond van Palmpasen te zegenen in een sfeervolle gezinsviering, waarin tevens de aanstaande Eerste Communicantjes zich aan de parochie voorstelden. En nadat we twee jaren Palmpasen in een lockdown hebben moeten beleven, kunnen we dit mooie gebruik nu weer oppakken:

eenieder, en in het bijzonder alle gezinnen, van harte welkom in de Palmpasen-Gezinsmis op zaterdag 9 april om 18.30 uur

- een Eucharistieviering met een feestelijke intocht van álle kinderen met een Palmpasen,
- wijding van de palmtakjes en lezing van het palm-evangelie,
- met gebedjes en liedjes door de kinderen, vertelling van het lijdensverhaal, en samenzang,
- en met de **presentatie van de Eerste Communicanten van de parochies van Munstergeleen EN Leyenbroek**.

Onze Communicantjes nemen hun mooiste Palmpasen mee, maar ook alle andere kinderen worden uitgenodigd om een Palmpasestok te maken!

(voor meer informatie kunt u mailen naar: danielle.kinderkerk@gmail.com)



DODENLITURGIE OP DE DRIE HEILIGE DAGEN

Op de drie heilige dagen –Witte Donderdag vanaf 12.00 uur, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zal, als het zich mocht voordoen dat er op een van deze drie dagen een uitvaartdienst gehouden moet worden, deze, overeenkomstig de liturgische en kerkelijke richtlijnen, niet in het kader van een Eucharistieviering kunnen geschieden. Wij zullen in eventueel voorkomende situaties een z.g. gebedsdienst (-dienst van gebed, Woord en verkondiging) houden. En, zo de familie daarvoor kiest, in een later stadium (bv. In de Paasweek) alsnog een Eucharistieviering.

Voor alle pastorale aangelegenheden zoals:

- Ziekenzalving
- Uitvaarten
- Evt. Doopsels

Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:

Administrator

Deken R. Merkkx,
Kloosterplein 10,
6131 EP Sittard
046.4512275
06.25570088

Voor administratieve vragen:

Parochiesecretaresse Mevr. Carla Voots-Vranken,
Martinusstraat 9,
06.23124828

Voor kerkhofaangelegenheden:

Kerkhofbeheerder Dhr. Thijs Peeters,
Burg. Ramakerstraat 22,
06.30283241

Digitale bereikbaarheid

Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen:

Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen

Websites: www.sint-pancratius.nl

www.kerkhofmunstergeleen.nl

www.paterkarel.nl

Liturgische Kalender

Zaterdag 9 april,

18.30 uur gezinsviering met Palmwijding en presentatie van de communicantjes van Munstergeleen en Leyenbroek.

Zondag 10 april, Palmzondag van het Lijden van de Heer; 2^e zondag van de Veertigdagentijd.

10.00 uur: **H.Mis**; Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans; Zef Brands.

Goede Week

Donderdag april, Witte Donderdag,

19.00 uur: St. Petruskerk Sittard; Plechtige Hoogmis

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag,

15.00 uur: kruisweg Pater Karel kapel.

19.00 uur: St. Petruskerk Sittard: Plechtige Herdenking van het lijden en het sterven van de Heer

Zaterdag 16 april; Stille Zaterdag,

20.30 uur: St. Petruskerk Sittard; Paaswake

Zondag 17 april, Paaszondag Hoogfeest Verrijzenis van de Heer; 3^e zondag van de Veertigdagentijd.

10.00 uur: **H.Mis met samenzang**; To Dols (jaardienst); Emile Neis (jaardienst); Jo Dukers (6w. dienst); Jannie Neis- Délies (6w. dienst); Gertruda Notten-Gijsen, o.o. Voots-Peters en zonen Theo en Jan, o.o. Jetten-Paulssen.

Maandag 18 april, 2^e Paasdag;

10.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Zaterdag 23 april, *geen H. Mis.*

Zondag 24 april, 2^e zondag van Pasen; Beloken Pasen.

10.00 uur: **H.Mis**; Leo en Netty Lemmens- Luijten; echtp. Harrie Ronkaars en Mia Keulers; Piet Coolen.

+++++

Maatregelen rondom het coronavirus.

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermindering van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Rekening houden met elkaar

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur telefonisch en per bank overgemaakt via Mevr. Carla Voots tel. 06.23124828.

U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van Mevr. Carla Voots, Martinusstraat 9. De bijdrage voor H. Missen is: € 15,00 voor zaterdag en zondag.