

De Munstergelaener jrg. 35 nr. 13

19 december 2021

Licht in de duisternis

Wat we gevreesd hadden is helaas weer gebeurd. De Nachtmissen met Kerstmis kunnen niet doorgaan. Na 17.00u moeten ook de kerken hun deuren gesloten houden... Gelukkig kunnen we wel op eerste en tweede Kerstdag vieringen houden, zij het 'op anderhalve meter afstand' en met mondkapje tijdens het lopen. Het is om moedeloos van te worden. Moedeloos zuchten hoor ik van onze vrijwilligers, van de koren, van collega's, van parochianen. Hoe verder...?

'Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood.' Met die woorden uit het boek van de profeet Jesaja beginnen de lezingen van de Nachtmis met Kerstmis. 'Laat er blijdschap zijn omdat de vijand is overwonnen. Er is ons een Kind geboren. Een Eeuwige Vader, een Vredevorst.' In het zwartste duister van de nacht gaat Gods licht stralen. En misschien is het licht dit jaar wel beter zichtbaar, beter zichtbaar omdat het buiten 'donkerder' is. Wellicht was er andere jaren al licht en kwam er met Kerstmis meer licht. Nu hebben we zó hard dat 'licht van boven' nodig!

Maar hoe kunnen we dat licht bereiken? Het licht komt tot ons als we ons realiseren wat er met Kerstmis is gebeurd. God grijpt in de mensengeschiedenis. Letterlijk in Bethlehem waar Jezus wordt geboren in een stal. Het volk van Israël dat riep om een verlosser, krijgt een Verlosser: geen sterke militaire heerser die korte metten maakt met Israëls vijanden, maar God die als Kind wordt geboren voor hen die kinderlijk vertrouwen op Hem stellen: herders, wijzen uit het Oosten...

Kerstmis: God werd geboren in Bethlehem. Kerstmis: God wordt hier en nu geboren voor ons! Hij wil licht en vreugde brengen in onze gekwetste wereld van ziekte en dood, van zinloosheid en niet-meer-weten hoe verder. Laten we bidden om dit licht en ons realiseren dat één klein lichtpuntje voldoende is om de weg te vinden in de totale duisternis. Dat ene lichtpuntje wens ik u toe opdat uw en mijn leven richting mag krijgen, de richting van God die ons heeft geschapen uit liefde en ons blijft liefhebben voor ons geluk. Zalig Kerstmis!

R. Merckx, pastoor-deken, (administrator)

Voor alle pastorale aangelegenheden zoals:

- Ziekenzalving
- Uitvaarten
- Evt. Doopsels

Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:

Administrator

Deken R. Merckx,

Kloosterplein 10,

6131 EP Sittard

046.4512275

06.25570088

Voor administratieve vragen:

Parochiesecretaresse Mevr. Carla Voots-Vranken,

Martinusstraat 9,

06.23124828

Voor kerkhofaangelegenheden:

Kerkhofbeheerder Dhr. Thijs Peeters,
Burg. Ramakerstraat 22,
06.30283241

Digitale bereikbaarheid

Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen:

Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen

Websites: www.sint-pancratius.nl

www.kerkhofmunstergeleen.nl

www.paterkarel.nl

Liturgische Kalender

Zondag 19 december, Vierde zondag van de Advent

10.00 uur: **H.Mis**; echtpaar Gelissen-Nijsten (jaardienst); mevr. Otten-Penners (jaardienst); Frits Donners en overleden familie; o.o. Fleischeuers-Daniëls.

Vrijdag 24 december, Heilige Kerstavond en Kerstnacht,

Hoogfeest Geboorte van de Heer

I.v.m. corona maatregels: **geen kerstviering.**

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag

10.00 uur: **H.Mis**; Anna Maria Keulen en o.o. Keulen-Heijnen; echtpaar Harrie Ronkaars en Mia Keulers; o.o. Donners-Haarden (jaardienst); o.o. Voots-Peters en zonen Theo en Jan; o.o. Jetten-Paulssen; Frans Dols (jaardienst); Annie Hulsen-Salden.

Onder voorbehoud: samenzang met koor.

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag, Feest van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

10.00 uur: **H.Mis**; Piet Coolen; Jan Hamers en o.o. Hamers-Ronckaers.

Beide Kerstdagen zal de kerk tussen 15.00 uur en 17.00 uur open zijn voor een bezoek aan de Kerststal.

Zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God, octaafdag van Kerstmis

10.00 uur: **H.Mis**

Zondag 2 januari, Hoogfeest Openbaring des Heren

10.00 uur: **H.Mis**; o.o. Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en Michaël.

Zondag 9 januari, Doop van de Heer

10.00 uur: **H.Mis**; Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans, Petrus Notten, Frits Donners en overleden fam, o.o. Fleischeuers-Daniëls.

+++++

Maatregelen rondom het coronavirus.

De eucharistievieringen kunnen doorgang vinden zonder al te veel beperkingen.

Uiteraard wordt er een beroep gedaan op het gezonde verstand van u als kerkganger.

- Blijf thuis als u corona gerelateerde klachten heeft.

- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in de kerk en bij het te communie gaan. De priester doet dit ook voor aanvang van de eucharistieviering en alvorens de communie uit te reiken.
- Houdt 1,5 meter afstand, ook als u te communie gaat.
- Geef elkaar de ruimte.
- Loop in het midden van de paden en niet te dicht langs de banken.
- Een mondmasker is zeer aan te bevelen bij verplaatsing door de kerk.
- Zoek een bank waar u kunt gaan zitten zonder andere parochianen te storen.
- Gezinsleden (thuiswonende) kunnen bij elkaar in de bank.
- Wacht op elkaar bij het aansteken van een kaars.

De besmettingen lopen op, dus wees alstublieft voorzichtig, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw medemens. Alleen zo kunnen de eucharistievieringen doorgang blijven vinden.

Schape.

De schape danken u hartelijk voor alle brood dat u de afgelopen tijd heeft gebracht. De schape zijn nu terug naar de eigenaar, die zelf voor de schape zal zorgen. Er is dus geen noodzaak meer om brood te brengen. Hopelijk vindt u een nieuwe passende bestemming voor het brood.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur telefonisch en per bank overgemaakt via Mevr. Carla Voots tel. 06.23124828.

U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van Mevr. Carla Voots, Martinusstraat 9. De bijdrage voor H. Missen is: € 15,00 voor zaterdag en zondag.