

De Munstergelaener jrg. 34 no 4, 7 juni 2020

Dank!

Het was fijn te ervaren dat zovelen van U meeleeften met mij, sinds ik op 25 april getroffen werd door een hartinfarct! De hartelijke en lieve kaartjes, telefoontjes, app'jes, mailtjes, bloemen en niet in de laatste plaats gebeden hebben mij erg goed gedaan. Daarvoor wil ik U dan ook van harte dankzeggen! Maar ik ben er nog niet. Ik zit nog in een fase van therapie en sta bovendien middels een app in dagelijks contact met het MUMC om de "meterstanden" door te geven. U ziet me weliswaar regelmatig wandelen of wat fietsen door het dorp, maar ook dat hoort bij de therapie en de fysieke toestand is van dag tot dag verschillend. Langzaam moet e.e.a. weer opgebouwd worden omdat er toch een behoorlijke mate van hartfalen/schade is ontstaan.

Met een dankbare en hartelijke groet,

H. Broers, pastoor.

Voor alle pastorale aangelegenheden zoals:

- Ziekenzalving
- Uitvaarten
- Evt. Doopsels

Gelieve U in deze periode contact op te nemen met:

Pater Martin de Korte c.p.,
P.C. Houbenstraat 9,
06.53.75.45.54

Voor administratieve vragen:

Parochiesecretaresse Mevr. Carla Voots-Vrancken,
Martinusstraat 9,
06.23.12.48.28

Voor kerkhofaangelegenheden:

De Kerkhofbeheerder Dhr. Thijs Peeters,
Burg. Ramakerstraat 22,
06.30.28.32.41

Digitale bereikbaarheid

Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen:

Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen

Websites: www.sint-pancratius.nl

www.kerkhofmunstergeleen.nl

www.paterkarel.nl

Maatregelen rondom het coronavirus.

De Nederlandse Bisschoppen gaven een protocol uit voor het langzaam hervatten van de liturgische vieringen. Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met **maximaal 30 gelovigen** en met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt, dat kan vanaf zondag 14 juni 2020. Bij uitvaarten zullen wij voorlopig nog géén H. Communie uitreiken! **Vanaf 1 juli** kunnen mogelijk weer vieringen met **100 personen** plaatsvinden. Op een aantal terreinen zullen helaas nog beperkingen blijven gelden, zoals b.v. het zingen van het koor. De bisschoppen

benadrukken het belang om zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zie evt.: www.bisdrom-roermond.nl
Wij gaan er van uit dat U uw gezond verstand gebruikt, het kerkgebouw enkel zult betreden op **eigen verantwoordelijkheid, in goede gezondheid en conditie, met afstand tot elkaar van 1,5 meter in de banken en bij het lopen door de paden als U evt. ter communie komt, of op elkaar wacht bij het opsteken van een kaars.**

In verband hiermee, en overwegende dat de pastoor de komende tijd nog niet kan functioneren is bovendien besloten om -tenminste tot de pastoor weer normaal werkzaam kan zijn- en de crisis is gestabiliseerd, **op de zondagen slechts één H.Mis** te laten plaatshebben en wel op de gebruikelijke tijd van 10.00 uur. Ook zal er op zaterdagavond een H.Mis zijn om 18.30 uur. In verband hiermee kan het zijn dat enkele misintenties van 08.30 uur of de maandagavond verplaatst zijn, zie kalender.

Liturgische Kalender

Zondag 7 juni, Drievuldigheidszondag,

10.00 uur: H.Mis met cantor/orgel; Jan Voots en overl. familie; Jeu Fleischeuer.

Zaterdag 13 juni,

18.30 uur: H.Mis; OO. Louis Debije en Lies Rouschop als jaardienst (St.).

Zondag 14 juni, Sacramentsdag,

10.00 uur: H.Mis; Willem Theelen als jaardienst; Hilde Polman-Janssen.

Zaterdag 20 juni,

18.30 uur: H.Mis met cantor/orgel; Elise Cremers-Neis; Marlies Nacken (vrienden);

OO. Kurvers-Schmeits en zonen; Tiny en Math Spijkers.

Zondag 21 juni,

10.00 uur: H.Mis; Jan Dautzemberg; Zef en Annie Rouschop-Pennings. OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits, dochter Miet, Eddy Beurskens, Betty Rutten.

Zaterdag 27 juni,

18.30 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus.

+++++

Overleden

16 mei: Dhr. Jan Renier (Renee) Kusters, 92 jaar (Foniëlsweg/Peschstraat).

Moge hij rusten in vrede.

Oud brood

Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht , zo wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de poort van de pastorie.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdays ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)