

De Munstergelaener jrg. 31 no14

14 januari 2018

Kerkebalans

Met hart en ziel zetten wij ons in voor onze geloofsgemeenschap. De kerk waar wij komen en de gemeenschap waarmee wij optrekken is een plek in onze maatschappij, waar je saamhorigheid vindt, waar mensen tot rust en tot zichzelf komen. De verhalen uit de bijbel en de traditie dagen ons telkens opnieuw uit na te denken over ons leven. Zoeken en twijfel horen daarbij. Geloof is geen vast gegeven, maar verandert steeds en de kerk verandert mee. Het zijn juist de vragen, die ons verder brengen. Dat boeit ons en die ervaring willen we graag met u delen. Kerken zijn nog steeds plekken van zingeving. Het samen vieren, nadenken over je leven, je inzetten voor anderen geeft diepte aan ons leven.



Onze kerk wil een plek van ontmoeting zijn, een kerk die bemoedigt.

Ons leven is vaak een weg van vallen en opstaan. We ervaren het zelf of we zien het in onze omgeving. Wat kan onze kerkgemeenschap hierbij betekenen? Onze kerk wil een plek van ontmoeting zijn waar mensen moed en inspiratie vinden voor hun geloof en hoe we met elkaar omgaan. Het sleutelwoord hierbij is "liefde". Dat klinkt door in de verhalen uit de bijbel en gelukkig ook in het aardse leven.

*Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief!
Ik geef het je op een briefje
En iedereen mag het horen dat ik zoveel van je hou.
Ik huur een vliegsmachientje en dan schrijf ik het in het blaauw.*

Toon Hermans

Zo'n lied kan ons in ons hart raken. Precies zoals we geraakt kunnen worden door de stilte in de kerk, door de muziek van het orgel en de zang van het koor en het woord van God. In een kerk willen we bidden. Namen noemen van mensen die ons dierbaar zijn. Natuurlijk weten we dat we als mensen ook fouten maken, maar het ideaalbeeld van een wereld van vrede en gerechtigheid, waarin ieder mens zijn plek heeft en kind van God kan zijn.

De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan.

Om te blijven inspireren, is geld nodig.

Want het gebouw waar wij samenkomen, de verwarming, verlichting, het personeel en de muziek – het kost geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er Kerkebalans. Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkebalans, geeft u niet alleen uzelf de mogelijkheid om bezielde te blijven. U investeert ook in de persoon naast u in de kerkbank, het kind in de kindernevendienst of een zinzoekende bezoeker.

Vraag eens aan uw kerkbestuur waar het uw bijdrage aan besteed. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om door te geven.



Doet u weer
mee
dit jaar ?

Onze kerk kan inspireren als zij in balans blijft.

Helpt u mee?

U houdt uw kerk in balans.

Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's)- en daarmee ook uw bijdrage aan kerkbalans – zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen.

Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Voor inlichtingen hiervoor kunt u contact opnemen met onze penningmeester de heer F. Trompetter, telefoonnummer: 06 - 453 28 626

Wij, het kerkbestuur zijn u zeer dankbaar voor uw gift.

Het is voor onze eigen parochie van belang dat er meer inkomsten worden gegeneerd. Heeft u een jong gezin? Dan vragen wij u om zeker mee te doen aan deze parochie-reddende kerkbalans actie, zodat uw kinderen straks ook nog in ons kerkgebouw hun geloofsinspiratie kunnen opdoen.

De kerk en dus de geloofsgemeenschap kan niet zonder ons als parochianen, want wij zijn de kerk!

Ons Bisdom adviseert een bijdrage van € 90,00 per jaar, dat is slechts 24,7 cent per dag. De bijdrage van de laatste 4 jaren wordt in mindering gebracht op eventuele uitvaart- of huwelijksmis kosten.

Elk ander willekeurig bedrag is natuurlijk ook welkom. U kunt ook periodiek een bedrag overboeken of uw bank opdracht geven dit te doen.

Ziet u geen kans om nú aan de kerkbalans deel te nemen, dan kan dat ook in de loop van het jaar.

Onderstaand treft u aan, de bankrekeningnummers van onze parochie:

**NL77RABO.01350.00.068 of
NL58.INGB.0001057149**

Liturgische Kalender

Zondag 14 januari, Tweede Zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **H.Mis, Kinderwoorddienst**; Pastoor Hub Meijs.

Maandag 15 januari, *H. Arnoldus Janssen*,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Marianne Schillings-van Duinen.

Dinsdag 16 januari, *H. Marcellus I, paus*,

08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Jan Baken.

Woensdag 17 januari, *H. Antonius Abt*,

08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Harry Flecken.

Donderdag 18 januari, *H. Prisca*,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**.

Vrijdag 19 januari, *H. Macarius de Grote*,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Jean Rouwet.

Zaterdag 20 januari, *H. Fabianus, paus*,

18.30 uur: **Hoogmis, Gregoriaans-Cantor**; OO. Willem Janssen en Maria Keesmekers als jaardienst (St.); OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten en wederzijdse ouders (St.);

Zondag 21 januari, Derde Zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Gezinsmis –Kom mee met Jezus-**; Frits Donners als jaardienst.

Maandag 22 januari, *H. Vincentius, diaken*,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Jan van der Aalst.

Dinsdag 23 januari, *H.H. Severianus en Aquila*,

08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Theodorus van Tuijl.

Woensdag 24 januari, *H. Franciscus van Sales*,

08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Ger Mesters.

Donderdag 25 januari, *Bekering H. Apostel Paulus*,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**.

Vrijdag 26 januari, *H.H. Timoteus en Titus*,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Pierre Moonen.

Zaterdag 27 januari, *H. Angela Merici*,

18.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.).

Zondag 28 januari, Vierde Zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans-Cantor**; Piet Coolen.

Maandag 29 januari, *H. Sulpitius Severus*,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Ansbertus van Dongen.

Dinsdag 30 januari, Z. Franciscus Taylor,
08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Jacques Cox.

Woensdag 31 januari, H. Johannes Bosco,
08.30 uur: **H.Mis**; Charles Halmans.

Donderdag 1 februari, H. Brigida,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 2 februari, Maria Lichtmis,
08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Roy de Bie.

Zaterdag 3 februari, H. Blasius
18.30 uur: H.Mis; Joseph Keulen en OO. Keulen-Heijnen als jaardienst. Aansluitend
BLASIUSZEGEN.

+++++

Overleden

19 december: Dhr. Hendricus Hubertus Gerardus (Harry) Gorissen, 79 jaar
(Marijkestraat)

27 december: Pastoor Theresia Josephus Hubertus (Hub) Meijs, 88 jaar, Priesterzoon
van Munstergeleen. Overleden en begraven te Thorn. Mogen zij rusten in vrede

Misdienaars / acolieten

Zondag 14 januari:

10.00 uur: Beau Segers, Marie Penners

Zaterdag 20 januari:

18.30 uur: Mark Trompetter, Robin Dubois

Zondag 21 januari:

10.00 uur: Kean en Ravi In 't Panhuis.

Zaterdag 27 januari:

18.30 uur: Naud en Sjoerd Middeldorp

Zondag 28 januari:

10.00 uur: - -

Zaterdag 3 februari:

18.30 uur: - -

Oud brood

Blijft nog steeds welkom voor de schapen!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdays ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)