

De Munstergelaener jrg. 31 no 11

12 november 2017

Sint Nicolaas

Zo gauw het half november is, begint de spanning voor vele kinderen te stijgen. In het weekend na 11 november is er ieder jaar de intocht van Sinterklaas. Met zijn boot komt hij uit Spanje en trekt dan de volgende weken door het hele land. In scholen, winkels, bij verenigingen en op zovele plaatsen maakt hij zijn opwachting en kunnen kinderen hem gaan begroeten. Kinderen doen thuis en op school nog wat meer hun best dan anders, ze proberen nog meer braaf en lief te zijn. Vijf en zes december zijn in Nederland en België voor de meeste kinderen belangrijke data. De schoen wordt gezet, vol verwachting klopt het hart, wat zal de goede Sint aan snoep, aan speelgoed of andere dingen brengen? Al generaties lang is het Sinterklaasfeest een deel van onze cultuur, dat we niet mogen laten stukmaken door anti-Zwarte Piet malloten die de laatste jaren telkens opnieuw beginnen te zeuren!



Het Sinterklaasfeest vindt zijn oorsprong in de kerk bij de Heilige Nicolaas van Myra. Met zekerheid weten we weinig van hem. Hij was bisschop van Myra in Klein-Azië, in Turkije en hij stierf tegen het midden van de vierde eeuw. Vooral sedert de tiende eeuw wordt hij in de gehele kerk vereerd. De stad Bari in Italië bewaart zijn relieken. Zijn gedachtenis wordt in de Rooms-Katholieke Kerk ieder jaar op 6 december gevierd. Vele verhalen zijn er geschreven over de Heilige Nicolaas, het ene al wonderbaarlijker dan het andere. Bijna al die verhalen horen tot de categorie legenden. In de loop der eeuwen zijn er steeds meer bijgekomen. Toch geloof ik dat die overdrijvingen ontstaan zijn uit een historische kern. En wat is die kern: de Heilige bisschop Nicolaas was een man die het woord van Jezus heel concreet heeft gemaakt: "Bemin God bovenal en uw naaste als uzelf". Alle verhalen gaan zeker terug naar de kern wie hij moet zijn geweest: iemand die zijn christen zijn serieus heeft genomen, iemand die vanuit zijn band met Jezus Christus goed en gul en barmhartig is geweest voor zijn medemensen en die vanuit zijn band met Jezus Christus wonderen heeft gedaan.

De bekendste legende die over de heilige Nicolaas wordt verteld en zoals hij ook dikwijls wordt afgebeeld bij heiligenbeelden van hem, is de legende over drie jongens die in een bos wandelden en de weg kwijt raakten. Ze vroegen een herbergier of ze bij hem

mochten slapen. In de herberg pakte de herbergier een mes, vermoordde de jongens en stopte ze in een ton. De heilige Nicolaas die toevallig langskwam had direct in de gaten dat er iets mis was. Hij bad tot God en de drie jongens stapten levend uit de ton alsof er niets was gebeurd. Door dit verhaal werd de heilige Nicolaas de beschermheilige van de kinderen. Meer dan de vraag of dat verhaal nu waar gebeurd is of niet, vertelt ook dit verhaal ons iets over het evangelie van waaruit die heilige Nicolaas heeft geleefd en wat ook onze sterkte mag zijn. Ook in de donkerste momenten van je leven: durf bidden om licht en uitkomst, ook al lijkt alles verloren. Durf vanuit je band met Jezus Christus vertrouwen dat de dood niet het laatste woord zal hebben. Die dingen zijn de kracht en de sterkte van talloze christenen geweest, ook van de Heilige Nicolaas. Ik wens U allen een gezellig Sinterklaasfeest!

Liturgische Kalender

Zondag 12 november, Tweeëndertigste Zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Gezinsmis vanwege St. Maarten "Houd je lampje brandend"**; Frits Donners en overl. familie; OO. Fleischeuers-Daniëls.

Maandag 13 november, H. Mitrias,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; OO. Hermes-Geurts; Jeanny Stevens.

Dinsdag 14 november, H. Laurentius O'Toole,

08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Annie van den Berk-Broers.

Woensdag 15 november, H. Albertus de Grote,

08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Harrie van der Linden.

Donderdag 16 november, H. Gertrudis de Grote,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**.

Vrijdag 17 november, H. Elisabeth van Hongarije,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962**; Giovanni Simons.

Zaterdag 18 november, Kerkwijding Basiliëk St. Pieter,

18.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig v.w. St. Caeciliafeest Kerkkoor, in**

samenwerking met het kerkkoor van Nuth; OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten als jaardienst (St.); Arno Kurvers als jaardienst (St.); OO. Schmeitz-Schols; Fien en Sjeng Keulers-Ehlen en zoon Wim; Dolf Dormans (off.); To Dols (St.); OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven als jaardienst; Harrie Wintraecken; Sjaak Hensen (vw. verj.dag); Bert en Ron Corrent als jaardienst; Jes Ubaghs-Dols; Wil Otten (vw. buurt); OO. Nacken-Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje; Je en Ellie Dols-Köhlen als jaardienst; Voor de overleden van het kerkelijk zangkoor om de eeuwige rust en de levenden om sterkte en zanglust.

Zondag 19 november, Drieëndertigste Zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **H.Mis; Kinderwoorddienst**; Pastoor Willem Mullenders als jaardienst (St.); OO. Thei Dols en Sibilla Dols-Nijsten als jaardienst (St.).

Maandag 20 november, H. Edmundus,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Jeanny Stevens; Lerôn Wennekes als jaardienst; Betty Brands-Dols als Zeswekendienst en Theo Brands.

Dinsdag 21 november, Maria Presentatie,
08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Piet Klijn.

Woensdag 22 november, H. Caecilia,
08.30 uur: **H.Mis**; voor 'n bijz. intentie (Br.); Petronilla Coolen.

Donderdag 23 november, H. Columbanus,
18.00 uur: *H.Mis H.Pater Karel Kapel.*

Vrijdag 24 november, H. Andreas Dñng Lac,
08.30 uur: geen H.Mis.

Zaterdag 25 november, H. Catharina,
18.30 uur: **H.Mis**; Huub Janssen als jaardienst (St.); OO. Zelissen-Beumers en zoon Wil; Mia Hanckman-Nijsten.

Zondag 26 november, Christus Koning van het Heelal,
08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: **Hoogmis m.m.v. Fanfare Juliana wegens St. Caeciliafeest**; Piet Coolen (St.); Annie Rouschop-Pennings als jaardienst en Zef Rouschop; Echtbaar Rouschop-Kubben en Mia Kubben; voor de overledenen van Fanfare Juliana, met name Charles Halmans, voor de levenden van de fanfare om sterkte en muzikale inspiratie.

Maandag 27 november, H. Valerianus,
18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Wies Bonné-Pelzers (off.); Math Wilms als jaardienst en echtgenote Sjert Wilms-Kurvers; OO. Math Brands en Jeanne Brands-Keesmekers als jaardienst.

Dinsdag 28 november, Z. Jacobus Thomson,
08.30 uur: geen H.Mis.

Woensdag 29 november, H. Saturninus,
08.30 uur: geen H.Mis.

Donderdag 30 november, H. Andreas, apostel,
18.00 uur: *H.Mis H.Pater Karel Kapel.*

Vrijdag 1 december, Eerste Vrijdag, H. Eligius,
08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962**; OO. Theelen-Waterreus.
09.15 uur: **H. Communie** aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 2 december, H. Bibiana,
18.30 uur: **H.Mis**; om praktiserende gelovigen!

+++++

Overleden

20 oktober: Mevr. Maria Agnes Carola (Jes) Ubaghs-Dols, 79 jaar (Barbarastraat Geleen)
Moge zij rusten in vrede.

Gezinsmis op 12 november "Houd je lampje brandend!"

Vooraankondiging voor een vrolijke Gezinsmis in onze kerk op de ochtend na het feest van Sint Maarten! Kom jij ook je lampje brandend houden? Alle kinderen (en grote mensen!) mogen hun lampion meebrengen. Samen vragen we aan Jezus ons te helpen ook zélf een lichtje te zijn. Welkom!

Kerstavond-Club !

Langzaamaan gaan we ons alweer klaarmaken voor het mooie feest van Kerstmis. Zoals elk jaar houden we op Kerstavond, zondag 24 december, om 19.30 uur, in onze kerk een feestelijke Gezinsmis waarin we samen de geboorte van Jezus vieren. Met het uitgebeelde kerstverhaal, en mooie kerstliedjes en versjes. Dit gaan we weer samen voorbereiden in de enige echte Kerstavond-Club!

Jongens en meisjes vanaf groep 5, tieners en ouders, komen jullie ook meezingen, voorlezen of meespelen in het kerstverhaal?!? Meld je/u voor 20 november aan voor de Kerstavond-Club:

bij Daniëlle Lemmens, via tel 4758733 of mail danielle.kinderkerk@gmail.com

De eerste bijeenkomst is op donderdag 23 november om 18.45 uur!

Pater Karel Pin

Het mooie pin insigne van Pater Karel, dat werd uitgegeven b.g.v. de tiende verjaardag van de Heiligverklaring is nog steeds verkrijgbaar. U kunt daarvoor terecht bij de bakker "Bie Christel", de slager "Keulers" en de supermarkt "van Velsen" en bij Dio Drogist "Oukouk", à € 4,00 per stuk.

Overigens is het nieuwe monument op het kerkhof -direct achter de toren- , op de plek waar o.a. de ouders van Pater Karel begraven liggen een vergrootte uitgave van dit mooie insigne.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 12 november:

10.00 uur: Beau Segers, Marie Penners.

Zaterdag 18 november:

18.30 uur: Mark Trompetter, Robin Dubois.

Zondag 19 november:

10.00 uur: Sjoerd en Naud Middeldorp.

Zaterdag 25 november:

18.30 uur: PH

Zondag 26 november:

10.00 uur: Ravi en Kean In 't Panhuis

Zaterdag 2 december:

18.30 uur: - -

Oud brood

Heeft U soms brood dat (te) oud is en nog niet beschimmeld? Jammer om het weg te gooien! De pastoor heeft momenteel een kleine kudde schapen die het graag opeten. U kunt overtollig brood aan de deur van de sacristie deponeren in de daartoe neergezette ton, of als dat gemakkelijker is in de klep van de poort links naast de pastorie. Het mag gerust helemaal droog zijn, des te beter zelfs. Dank namens de kudde!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 8,00 voor de wekdagen ma, di, wo, en vr. en € 15,00 voor zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)