

De Munstergelaener jrg. 26 no 11

11 november 2012

Halve waarheden...

In een tijdschrift dat mij laatst ergens onder ogen kwam stond een artikel waarin men schreef over het jaarlijkse Sint-Maartensfeest. Er stond in dat artikeltje ook een mooie beschrijving van Sint-Maarten. Martinus was de zoon van een rijke koopman en een soldaat in het Romeinse leger. Hij reed in het koude herfstweer naar de stad, samen met zijn soldaten. Om zich warm te houden, had hij een dikke mantel omgeslagen. Voordat hij de stad inreed, werd hij staande gehouden door een arme man. De arme man had geen schoenen, geen sokken en geen jas aan. Hij had het koud en geen geld om eten te kopen. Martinus dacht kort na, want zonder mantel mocht hij in die tijd de stad niet in; de mantel is namelijk een onderdeel van het soldatenuniform. Maar hij wilde de arme man ook niet in de kou laten staan. Toen nam hij zijn zwaard en sneed zijn mantel in tweeën. Daarna nam hij zijn geldbuidel, gaf de arme man een paar centen, zodat deze wat te eten en drinken kon kopen en reed verder, de stad in. Nu nog wordt elk jaar op 11 november Sint Maarten gevierd. Tot zover het citaat uit het blaadje.

Wat er staat, zal wel ongeveer kloppen maar er ontbreekt toch wel een groot stuk van de waarheid. Dat Jezus Christus in een droom aan Martinus is verschenen en dat Martinus toen een doopleerling was die probeerde te leven zoals Jezus Christus het vraagt, is weggelaten en precies dát is de reden van Martinus' handelen.

Hetzelfde maken we ook mee met het hele Sinterklaasverhaal. Vraag maar eens aan een kind wie de heilige Nicolaas is. Je komt niet verder dan: een goede man die mensen blij maakt door pakjes te brengen. Dat zal hij wel geweest zijn maar het weinige wat we echt van de heilige Nicolaas weten wordt eigenlijk helemaal verzwegen: een bisschop, een man die opgekomen is voor het geloof dat Jezus Christus de zoon van God was en ook werkelijk God was, een man die vanuit een sterke band met Jezus Christus goed is geweest voor de mensen op zijn levenspad.

Mensen die men ook in deze tijd als voorbeeld wil stellen zijn onder andere Pater Damiaan en Moeder Theresa. Men bewondert Pater Damiaan dat hij naar het melaatseneiland Molokai ging om er voor de verlaten melaatsen te zorgen en uiteindelijk ook zelf melaatse werd. Zelden staat in de verf dat hij er niet als sociale werker naartoe ging maar als priester om die melaatsen met zijn priesterlijke zorg Christus te brengen en met de sacramenten nabij te zijn.

Moeder Theresa wordt bewonderd omdat ze zoveel sukkelaars in India en zovele andere plaatsen liefdevol nabij is geweest. Zelden wordt de bron van haar inzet belicht: een levende band met Jezus Christus en Zijn Woord "Wat gij voor de minsten van de Mijnen hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan". Ik noem hier nu vier figuren uit de mensengeschiedenis op die we allemaal wel kennen en waar elk bewondering voor heeft, voor wat ze hebben gedaan maar van wie meestal maar de halve waarheid wordt verteld. De bron van hun inzet was dezelfde: Jezus Christus, in Wie ze sterk geloofden, met Wie ze in het gebed en in het dagelijkse leven een sterke band hadden. Die figuren kunnen we niet zien zonder Jezus Christus. Een levende band met die Jezus Christus kan ook ons grote dingen laten doen!

Liturgische kalender

Zondag 11 november, Tweeëndertigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; OO. Meijs-Heunen en overl. familie.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans; Kinderwoorddienst**; Frits Donners en overl. familie; OO. Fleischeuers-Daniëls; Mia Ronkaars-Keulers (K.B.O.); Gerrit Evers (K.B.O.).

Maandag 12 november,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Lenie Schurgers-Dresen (off.7); Leny van Bergen-Ophoff (24); Alice Latten (off.8); Fam. Mertens-Dils en zonen; Annie Spijkers-Geurts (buurt 3).

Dinsdag 13 november,

08.30 uur: **H.Mis**; Mien Coolen.

Woensdag 14 november,

08.30 uur: **H.Mis**; Toos van den Boogaart-van Oirschot.

Donderdag 15 november,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**.

Vrijdag 16 november,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962**; Martinus van den Boogaart.

Zaterdag 17 november,

18.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig, St. Caeciliafeest van het Zangkoor**; OO. Köhlen-Janssen als jaardienst (St.); Maria Agnes den Dekker-Limpens als jaardienst (St.); Echtbaar Jan Baltussen en Riet Penners (St.); OO. Hermes-Geurts; OO. Schmeits-Schols; Math Bormans (off.); May Honneff (off.); Jan Grothues als eerste jaardienst; Annie Spijkers-Geurts (off.1) Sjaak Henssen; voor de levenden en overledenen van het Kerkelijk Zangkoor.

Zondag 18 november, Drieëndertigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **H.Mis met samenzang**; OO. Thei Dols en Billa Nijsten als jaardienst (St.).

Maandag 19 november,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Leny van Bergen-Ophoff (25); Marianne Schillings-van Duinen.

Dinsdag 20 november,

08.30 uur: **H.Mis**; Toos van Luijk.

Woensdag 21 november,

08.30 uur: **H.Mis**; Miep Bosch.

Donderdag 22 november,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**.

Vrijdag 23 november,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962**; Jo Tagage.

Zaterdag 24 november,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang;** Tiny Spijkers-Kurvers; Wil Voots en OO. Schurgers-Claessen en zoon Twan; Willy Prudon-Janssen (off.); OO. Salden-Lemmens.

Zondag 25 november, Vierendertigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis;** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **H.Mis met opluistering Fanfare Juliana vanwege hun Caeciliafeest;**

Levende en overleden leden van de Fanfare; Pastoor Willem Mullenders als jaardienst (St.); OO. Otten-Penders als jaardienst; Piet Coolen (St.); Annie Rouschop-Pennings als eerste jaardienst; Wiel Vankan als eerste jaardienst; Gerrit Evers als Zeswekendienst.

Maandag 26 november,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Leny van Bergen-Ophoff (26); Math Brands als jaardienst; Leron Wennekes als jaardienst.

Dinsdag 27 november,

08.30 uur: **H.Mis;** Jo van der Aalst.

Woensdag 28 november,

08.30 uur: **H.Mis;** Jacques Cox.

Donderdag 29 november,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel.**

Vrijdag 30 november,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962;** Annie van den Berk-Broers.

Zaterdag 1 december,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang;** OO. Theelen-Waterreus; OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen als jaardienst; Johannes Hellebrekers en Paul Spätgens als jaardienst en overige familie.

+++++

Misdienaars / Acolieten

Zondag 11 november:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Sky Thiecke, Max Jütten.

Zaterdag 17 november:

18.30 uur: Joran Vaessen, Mark Trompetter.

Zondag 18 november:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Robin Dubois, Tycho Larue.

Zaterdag 24 november:

18.30 uur: Bas Storms, Nigel Heinle.

Zondag 25 november:

08.30 uur: - -

10.00 uur : Lucas Schmeits, Sky Thiecke.

Zaterdag 1 december:

18.30 uur: Luc Storms, Max Jütten

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 8,00 voor weekdays en € 15,00 voor zaterdag en zondag.