

De Munstergelaener, jrg. 23, no. 10

18 oktober 2008

Halloween... ? Of toch maar beter Allerheiligen!

Ook al ben ik nog geen stokoud iemand, toch zijn er de laatste jaren een aantal feesten bijgekomen waarvan vijftwintig jaar geleden – toen ik nog jong was – bijna geen sprake was. Naast onder andere het Valentijnsfeest is er nu ook een rage rond Halloween. Halloween is het grote griezelfeest wat men op 31 oktober viert. De naam Halloween is afkomstig van “All Hallows Eve”, wat betekent “de vooravond van Allerheiligen”. Op vele plaatsen maakt men er een gezellig feest van: er worden pompoenen uitgehold en lichtjes worden erin gebrand. Het feest leert ons dat we met zijn allen moeten grijzelen met de geesten van de overledenen. De kern van Halloween is: de dood is een noodlot en je kunt het er alleen over hebben in de vorm van humor. Er moet gelachen worden omdat mensen gestorven zijn en het moet maar evident zijn dat je je daarom verkleedt als spook of heks of... Met Halloween hebben de skeletten het laatste woord. Ze komen om de levenden hun lot aan te kondigen en mee te trekken naar het koninkrijk van de duisternis.



Dit feest – kun je het eigenlijk een feest noemen ? – druist eigenlijk regelrecht ín tegen ons christelijk geloof en staat haaks op wat we met Allerheiligen en Allerzielen vieren. In die dagen vieren we niet de dood maar het léven. Wij geloven niet dat geesten blijven rondzwerven maar we geloven dat wanneer ons lichaam sterft onze ziel naar God terugkeert, om er het loon naar het voorbije leven te ontvangen. De dood is voor ons een overgang en géén ondergang. In navolging van de Verrezen Christus zijn we op weg naar de Heilige Stad, waar we opgewacht worden door de immense menigte mensen die geheiligd zijn door de Heer. Wanneer we sterven blijft onze ziel niet ronddolen om mensen bang te maken. Bij onze dood mogen we thuis komen bij God.

In de komende weken zullen velen van ons – meer dan anders – weer een bezoek brengen aan de graven van geliefden die zijn gestorven, of hen anderszins herdenken. Als we dan bloemen of een kaarsje op een graf plaatsen heeft dat een andere betekenis dan de pompoen met een kaarsje erin. We spreken daar onze blijvende verbondenheid uit, niet op een bange manier maar op een vertrouwvolle manier.

Wie met kinderen omgaat, weet dat kinderen soms heel moeilijke vragen kunnen stellen over sterven en de dood. Kinderen zijn heel gevoelig voor dergelijke momenten. Ze weten graag alles over wie hen vooraf gingen en stellen dikwijls moeilijke en diepe vragen bij zo een moment. Vragen over doodgaan en angst voor de dood, vragen over hemel en God, vragen over zorgen voor elkaar en liefde over de dood heen, vragen over de zin van hun bestaan.



(laatste Oordeel Sixtijnse Kapel)

Het is belangrijk dat we onze Christelijke boodschap blijven uitspreken en levend houden, ook in een tijd waarin Halloween en de pompoenen iets anders zeggen. Daarom is het ook zinvol de dagen van Allerheiligen en Allerzielen biddend te beleven, thuis, in de kerk en aan de laatste rustplaats van onze dierbaren. Opdat zij mogen rusten in vrede en vanuit het Vaderhuis voor ons ten beste spreken.

Liturgische kalender

Zondag 18 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Gezinsmis** mmv gelegenheidskoortje Daniëlle; Emile Neis.

Maandag 19 oktober, *H. Paulus van het Kruis,*

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Hub Hermes en Maria Hermes-Geurts; Sjaak Smeets; Magda Dols-Smeets; Paula Keesmekers; Billa Snackers-Meex; OO. Lemmens-Delahaye en schoonzoons; Math Brands (vw. Verj.dag).

Dinsdag 20 oktober,

08.30 uur: **H.Mis**; Lei Kirkels.

Woensdag 21 oktober,

08.30 uur: **H.Mis**; Wim van den Berk.

Donderdag 22 oktober,

18.10 uur: **Rozenkransgebed.**

18.30 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Lerôn Wennekes; Albert Quix.

Vrijdag 23 oktober,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel**; Albert van Lieshout.

Zaterdag 24 oktober,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang;** OO. Latten Baetsen en zoon Frits als jaardienst; Sophie Kusters-Dols; Martin Hamers.

Zondag 25 oktober, Dertigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis;** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst;** Leo Hendrix (vw. Verj.dag); Gerard de Munter; Albert Quix als jaardienst; Fer Wever; OO. Neis-Jacobs als jaardienst; Emile Neis.

Maandag 26 oktober,

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Billa Snackers-Meex; May Paas-Salden.

Dinsdag 27 oktober,

08.30 uur: **H.Mis;** Willem van Luijk.

Woensdag 28 oktober, *H.H. Simon en Judas, apostelen,*

08.30 uur: **H.Mis;** Hermanus Donders.

Donderdag 29 oktober,

17.40 uur: **Rozenkransgebed.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Truus van den Boogaart.

Vrijdag 30 oktober,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel;** Jan Vermeulen.

Zaterdag 31 oktober, *vooravond van Allerheiligen,*

18.30 uur: **H.Mis met samenzang;** OO. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.); OO. Janssen-Verstraeten en kinderen.

Zondag 1 november, *Hoogfeest van Allerheiligen,*

08.30 uur: **H.Mis;** OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits en dochter Mietje.

10.00 uur: **Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst;** Leonardus Dols en Pauline Wouters als jaardienst (St.); OO. Dominicus Dols-Tummers als jaardienst (St.); OO. Donners-Haarden (St.); OO. Boreas-Janssen als jaardienst (St.); Gert Wilms-Kurvers; Gerrit Reinders; Thei Delil; Emile Neis; OO. Honneff-Schols, zoon Martin, Annie Op de Kamp en Betty Schols; OO. Arnold Kurvers en Josephina Schols en zonen Jeu, Joke, Martin en Winand; Leo Lemmens; Sjeer van Noothoorn als jaardienst; Paul Hustinx; Laurent van Dierendonck als jaardienst.

15.00 uur: Plechtige Allerheiligen/Allerzielenlof waarin zij van wie wij kerkelijk afscheid namen in het voorbije jaar met name worden genoemd. Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof mmv. Fanfare Juliana.

Maandag 2 november, *Gedachtenis van Allerzielen,*

17.30 uur: **Gelezen Latijns Requiem Ritus 1962;** voor ze zielen in het vagevuur.

18.00 uur: **Gelezen Latijns Requiem Ritus 1962;** voor de intenties van de H. Vader.

19.00 uur: Plechtig gezongen Requiem; voor allen van wie wij in het voorbije jaar kerkelijk afscheid namen en wiens namen wij noemen; Piet Bleeser; Marianne Schillings-van Duinen; Pastoor Casper Bernegau; Pastoor Willem Mullenders; Pastoor Willem Schulpen; voor de overleden Priesterzonen van Munstergeleen.

Dinsdag 3 november, *H. Hubertus,*

08.30 uur: **H.Mis met zegening van het Hubertusbrood;** Toos van den Boogaart-van Oorschot.

Woensdag 4 november, H. Carolus Carolus Borromeüs,

08.30 uur: **H.Mis;** Martinus van den Boogaart.

Donderdag 5 november,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** voor bijz. intentie (MK10).

Vrijdag 6 november, *Eerste Vrijdag*

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel;** Toos van Luijk.

09.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 7 november, *H. Willibrord,*

18.30 uur: **H.Mis met samenzang;** Echtbaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als jaardienst (St.); Sjaak Hustinx; Peter van Boekholdt als jaardienst.

+++++

Gezinsmis

Op zondag 18 oktober is het Wereldmissiedag. Om 10.00 uur zal er een gezinsmis zijn waarin kinderen de zang en gebeden mede zal verzorgen, o.l.v. Daniëlle. Thema is "Samen Delen". Vanwege het project "Actie Schoenendoos" die schoolspulletjes voor de arme kinderen in moeilijke landen verzamelt, worden alle kinderen aanwezig vriendelijk verzocht een kleinigheidje (bv. gum of doosje potloden) mee te brengen voor dit goede doel. Wie mee wil zingen of lezen kan zich graag aanmelden bij Daniëlle Lemmens: 046.4758733.

Allerheiligen Allerzielen

Deze feest en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden:

Zondag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:

08.30 uur: leesmis

10.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis.

15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen van de overledenen van 't voorbije jaar worden genoemd en aansluitend **zegening van de graven** op het kerkhof.

Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!

Maandag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:

17.30 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962) en aansluitend om c.a.

18.10 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962), aansluitend om:

19.00 uur: Plechtige Requiëmmis Gregoriaans/Meerstemmig, mede tot intentie van de overledenen van het voorbije jaar.

Overleden

23 september: Dhr. Gerardus Antonius (Gerard) De Munter, 80 jaar (Erkensweg)
Moge hij rusten in vrede.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 18 oktober:

08.30 uur: --

10.00 uur: Maik Krutzen, Joran Vaessen.

Zaterdag 24 oktober:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Jel Voots.

Zondag 25 oktober:

08.30 uur: --

10.00 uur: Mark Trompetter, Maarten Bevers, Arnoud Bevers.

Zaterdag 31 oktober:

18.30 uur: Daniël Sollet, Joran Vaessen

Zondag 1 november:

08.30 uur:

10.00 uur: Falko Voots, Jarno Meex, Bas Göritzer.

15.00 uur: Chris Verheugd, Jel Voots, Michel Beuken, Maik Krutzen.

Maandag 2 november:

19.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Daniël Sollet.

Zaterdag 7 november:

18.30 uur: Arnoud Bevers.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 7,00 voor weekdays en € 12,50 voor zaterdag en zondag.