

De Munstergelaener, jrg. 21, no 9

30 september 2007

Handleiding voor goed verkeersgedrag



Paus Benedictus XVI heeft de automobilisten opgeroepen om “op te letten en de verkeersregels te respecteren, en altijd aandacht te hebben voor anderen.” (Angelus 19-11-2006) Dat is natuurlijk niet vergeefs gezegd tegen de Romeinen die voor de verkeersregels een waardering hebben waar je de schoenen van uitvallen, maar het is ook geen overbodige luxe voor andere Europeanen...

Waarom worden zovelen van ons een soort gorilla's als ze het portier achter zich dichtdoen? Hoe komt het dat de meest beleefde mensen zo onbeschoft worden, de zachtaardigen zo verbeterd, dat de nederigen zich gaan gedragen als de Almachtige?

In het rijtje van hoedanigheden om het goede te doen, die wij deugden noemen, hebben we er vier die van bijzondere betekenis zijn: de prudentie (voorzichtigheid), de rechtvaardigheid, de matigheid en de sterkte (moed). Gelden deze z.g.n. 'kardinale deugden' ook op het asfalt?

De **prudentie** is de dochter van de wijsheid. De prudentie maakt bijvoorbeeld dat we op tijd van huis gaan zodat we ons te-laet-zijn niet hoeven in te halen onderweg. De prudente bestuurder is iemand die nooit aanvallend reageert, onafhankelijk van het aantal pk's onder het gaspedaal. Hij analyseert netjes de situatie, voorziet de gevolgen van zijn handelen met een geweten dat net zo strak ligt als een autosnelweg.

Het is een miskende held. Waarom? Omdat een doorsnee-man het liefste heeft dat de weg er alleen voor hem is. De barbaar die wegdommelt en zich vermant als er toevallig iemand aan de horizon opdoemt. Het is dom gedrag dat vermoedelijk ontstaan is in de oudheid toen alleen de mammoeten ongelukken op de randweg veroorzaakten. De onverstandige in het verkeer redeneert soms net zo krom als de krukas van zijn motor: overmoedig en inconsequent. Hij gelooft serieus dat hij prima rijdt en ongelukken alleen bij anderen gebeuren. “Ik reageer altijd op tijd.” Een gebrek aan onderscheiding en nederigheid waar anderen het koud van krijgen. Gevaarlijke inhaalmanoeuvres eindigen vaak tussen zes plankjes. De prudentie ziet het al voor zich. De brandweermannen die een wrak openmaken zien het van een andere kant.

De **matigheid** houdt van evenwicht en de juiste maat. “Wie goed geïnformeerd is, overziet zijn schreden,” zegt het boek der Spreuken. (Spr.14,15) Nicolas Sarkozy zegt in ‘Relooké’: “Wie goed geïnformeerd is, let op zijn punten.” [i.v.m. strafpunten op het rijbewijs, *red.*] En dus op zijn snelheidsmeter.

De matigheid roept de bestuurder op om zijn kracht aan te passen en perfect het verschil te weten tussen een gewone auto en een racewagen. Wat vreest hij het meest? Alcohol (goed voor 30% van de ongelukken), te hard rijden (25%), vermoeidheid (20%). Om dan maar niet te spreken van de gewone kleine ergernissen: onbeschoftheden en diverse domheden. Wie niet snel genoeg optrekt valt het gewone lot ten deel: toeteren, verwensingen en opgestoken middelvingertjes...

De **rechtvaardigheid** vraagt dat men een zebepad veilig kan oversteken. Het dus groot onrecht om daarbij het leven te laten alleen maar omdat een ander zijn motorvermogen niet wilde beheersen.

De rechtvaardigheid maakt dat de automobilist een verantwoordelijk en respectvol wezen wordt dat met het leven van anderen net zo omgaat als met het zijne. Waarom moeten we vechten voor dat

evenwicht tussen het leven van onszelf en anderen als het gaat om het verkeer, terwijl dat in het gewone leven niet zo bevochten hoeft te worden...?

De **sterkte**, geeft aan de automobilist de moed om te handelen overeenkomstig het goede. Want door de sterkte kan hij de bekoring overwinnen om meteen met groot licht te reageren op een sukkel die hem verblindt met zijn domheden. Oog om oog, tand om tand is nog steeds de wet van het asfalt. Het is dus de sterkte die het mogelijk maakt om zonder wraak of geweld te reageren.

De sterkte helpt ons over het algemeen om ons te houden aan de wet of de verkeersregels. Ook als in een uitzonderlijk geval de wet geen gewetenszaak is, zullen we toch de gelukkigste mensen op aarde zijn als we ons er aan houden tot in het kleinste detail.

Laten we een eenvoudige test doen. Als u aankomt op uw bestemming, in wat voor geestelijke toestand bent u dan? Bent u ontspannen of gestresst? Zenuwachtig of relaxed? Rijgedrag veranderen kan vaak helpen een bepaalde vrijheid te hervinden. Wat is uw logica achter het stuur? Die van de macht of de liefde? De liefde is: de naaste beminnen, ook onderweg.

Liefhebben terwijl we onderweg anders doen, klopt dat wel? Maar nee! Het asfalt is ook een plaats van missie. En de eerste wilde die moet worden geëvangeliiseerd is vaak u en mij.

(naar: J. Levivier, FC 1537, 52-53)

Liturgische kalender

Zondag 30 september, Zesentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst**; OO. Cuijpers-Dols als jaardienst (St.); Echtbaar Jan Hamers en Hubertina Dols en H.E.H. Deken Leo Dols als jaardienst (St.); OO. Gerard Luijten en Louise Wagemans als jaardienst en schoonzoon Leo Lemmens (St.);

Maandag 1 oktober,

17.40 uur: **Rozenkrans**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Miet de la Roy-de Wit; Hedwig Houben-Schwindsackl; Pater Joachim van der Heijden; Kitty Geilen-Eijkenboom (bewoners Europastraat); Wil Köke.

Dinsdag 2 oktober, *H.H. Engelbewaarders*,

08.10 uur: **Rozenkrans**

08.30 uur: **H.Mis**; Willem van Luijk.

Woensdag 3 oktober, *H. Theresia van Lisieux*,

08.10 uur: **Rozenkrans**.

08.30 uur: **H.Mis**; Petrus Broers.

Donderdag 4 oktober, *H. Franciscus van Assisië*,

17.40 uur: **Rozenkrans**.

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; May Roberts-Penders.

Vrijdag 5 oktober,

08.30 uur: **H.Mis ritus 1962, H.Pater Karel Kapel**; Martinus Raaijmakers.

Zaterdag 6 oktober, *H. Bruno*,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst (St.); Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans als jaardienst; Wil Hamers als jaardienst; Lies, Hamers-Kurvers, Harrie en Miep; Dien Voots-Damoiseaux; Els Meuleners-Lemmens als Zeswekendienst; Andy van Rooijen.

Zondag 7 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; OO. Pie Dautzemberg en Liesbeth Houben.

10.00 uur: **Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst**; Fam. Jetten als jaardienst (St.); OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven als jaardienst (St.); OO. Piet Bours en Maria de Esch als jaardienst (St.); Echtp. Frits Schols en Betty Rutten als jaardienst; Fien Gelissen-Nijsten; Sjeng Vrancken; Peter

Nacken en Maria Nacken-Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje; Math Engelen als jaardienst; Kitty Geilen-Eijkenboom (vw. K.B.O.)

Maandag 8 oktober,

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** OO. Wijnand en Maria Neis-Willems.

Dinsdag 9 oktober, *H. Dionysius,*

08.10 uur: Géén Rozenkrans.

08.30 uur: Géén H.Mis.

Woensdag 10 oktober, *O.L.Vrouw Sterre der Zee,*

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis;** Harry Kornips.

Donderdag 11 oktober,

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Emile Jacobs als jaardienst; OO. Jacobs en Ubl; Kitty Geilen-Eijkenboom (bewoners Europastraat); Wil Köke (vw. buurt).

Vrijdag 12 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis ritus 1962 H.Pater Karel Kapel;** Theodorus Dernison.

Zaterdag 13 oktober,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang;** OO. Latten-Baetsen en zoon Frits.

Zondag 14 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis;** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst;** Thei Dols en Billa Dols-Nijsten; Harrie Heuts; voor bijz. intentie (K.).

Maandag 15 oktober, *H. Theresia van Avila,*

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Lodewijk van Rooijen; Kitty Geilen Eijkenboom (bewoners Europastraat).

Dinsdag 16 oktober, *voorheen Zaligverklaringsdag Pater Karel,*

07.00 uur: **Wandel-bidtocht** vanaf Kapel met aansluitend bij terugkeer aldaar H.Mis; uit dankbaarheid en zegen over 'n gebedsgroep.

Woensdag 17 oktober, *H. Ignatius van Antiochië,*

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis;** Maria Keeris van Raay.

Donderdag 18 oktober, *H. Lucas, Evangelist,*

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Bert van Wissen; OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers.

Vrijdag 19 oktober, *H. Petrus van Alcantara,*

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel;** Wim van den Berk.

Zaterdag 20 oktober,

18.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig;** OO. Wil Cremers en Dieneke Heuts als jaardienst (St.); Math den Dekker als jaardienst (St.); OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; OO. Schmeitz-Schols; Lerôn

Wennekes; Jo Janssen; Mia Bleeser-Paas; Pater Joachim van der Heijden; Herbert Rohs als jaardienst; Gerda van der Borgh-Dols als jaardienst; Sophie Kusters-Dols; Wil Köke (buurt)

Overleden

28 augustus: Mevr. Maria Catharina (Kitty) Geilen-Eijkenboom, 69 jaar (Europastraat)

14 september: Dhr. Wilhelm Albertus (Wil) Köke, 74 jaar (Geleenstraat)

Mogen zij rusten in vrede.

WANDEL-BIDTOCHT-PATER KAREL

Dinsdag 16 oktober (voorheen Zaligverklaringsdag) a.s. zal vanaf de Pater Karel Kapel om 7.00 uur vertrokken worden voor de jaarlijkse Bidtocht door velden en langs veldkruisen, bij een aantal van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans worden gebeden.

De wandeltocht gaat vanaf de kapel richting Puth en vandaar door na Sweikhuizen ,
Waar we een koffiestop hebben in de Biessenhof Geleen (kosten voor eigen rekening).

Hierna vervolgen we onze tocht via de Geleenbeek tot aan de Pater Karel Kapel, waar we afsluiten met een H. Mis voor de intenties van de deelnemers. De afstand bedraagt 12 km.
Welkom aan alle goede lopers!

Vooraankondiging Allerheiligen

Op zondag 28 oktober om 15.00 uur zal het traditionele Lof gehouden worden, met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof.

Allerheiligendag 1 november: 19.00 uur: Plechtige Hoogmis

Allerzielendag 2 november: 08.30 uur: Stille Requiemmis ritus 1962

09.00 uur: Stille Requiemmis ritus 1962

19.00 uur: Plechtig gezongen Requiemmis

Misdienaars / Acolieten

Zondag 30 september:

08.30 uur: Stijn Bruls.

10.00 uur: Mark Trompetter, Jelke Voots, Falko Voots, Roy Sijstermans.

Zaterdag 6 oktober:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh.

Zondag 7 oktober:

08.30 uur: Kay Verhaegh.

10.00 uur: Chris Verheugd, Bert Hundscheid, Huub Widdershoven.

Zaterdag 13 oktober:

18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet, Rens verhaegh.

Zondag 14 oktober:

08.30 uur: Huub Widdershoven.

10.00 uur: Michel Beuken, Remco van Huijkelom, Chrétien Schalkx.

Zaterdag 20 oktober:

18.30 uur: Loran Evers, Maarten Bevers, Arnoud Bevers.

Website

De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. U kunt een kijkje nemen op:

www.sint-pancratius.nl Welkom!

Ook Pater Karel heeft zijn eigen site:

www.paterkarel.nl

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 7,00 voor weekdays en € 12,50 voor zaterdag en zondag.