

De Munstergelaener jrg. 29 no 8

6 september 2015

Brief van de vader van Julie

Op 24 juni was het precies twintig jaar geleden dat in België Julie en Melissa verdwenen. Het verhaal rond de verdwijning van die meisjes, de maandenlange onzekerheid waar ze zouden zijn en dan het horrorverhaal over hun sterven en begraven heeft niemand onberoerd kunnen laten. Er is al heel wat over geschreven en het hele Dutroux-verhaal heeft toch ook heel wat in beweging gebracht. Wat daar is gebeurd, heeft zeker ook mensen wakker geschud om concrete stappen te zetten ter bescherming van onze kinderen en minderjarigen.

Bij gelegenheid van de twintigste verjaardag van de verdwijning van zijn dochter Julie schreef vader Jean-Denis Lejeune een heel pakkende brief op Facebook, "Aan jou, Julie, mijn lieverd. Het is nu twintig jaar geleden dat ze jou van me hebben afgenomen". De vader schrijft over wat er allemaal in die twintig jaar had kunnen gebeuren: *"Je zou vandaag 28 jaar en een half zijn. Je zou een mama kunnen zijn, en misschien was je wel al getrouwd... En bovenal, nooit heb ik de kans gehad om arm in arm met jou naar het altaar te lopen."* In zijn brief spreekt hij ook zijn worsteling met zijn geloof uit: *"Het is niet logisch om een kind te verliezen en zeker niet op de manier zoals het is gebeurd. Dit is niet het lot. Hoeveel kaarsen hebben we niet gebrand? Hoe vaak hebben we niet tot God gebeden opdat jullie zouden terugkomen? Maar niemand heeft ooit antwoord gekregen. Want deze "goede" God bestaat niet! Of anders was hij doof, blind of met vakantie. Vandaag zijn de wonden nog steeds onuitwisbaar."* Ik was bijzonder getroffen door deze brief, recht uit het hart van een vader die zijn kind werd ontnomen. Zie: <http://nieuws.vtm.be/binnenland/147101-papa-julie-schrijft-pakkende-brief>

Het is wellicht een van de ergste dingen die je kan overkomen: je kind verdwijnt, je hoopt en je bidt dat je ze snel weer in je armen kunt sluiten en dan wordt ze maanden later teruggevonden, begraven in een tuin als een hond, en achteraf hoor je dan nog welke gruwelijke dood ze gestorven is. Gelovigen stellen zich dan wel eens de vraag waarom God in zo'n omstandigheden niet tussenkomt? Elke mens zal vroeg of laat in zijn leven wel eens momenten hebben waarbij men de vraag stelt: waarom komt God nu niet tussen? Ik denk zelf aan de sterfbedden van kinderen, jonge mensen en dierbare medemensen waar ik stond en waar ik gebeden heb om een wonder maar waar er niets gebeurde, ze gingen dood. Ik denk zelf aan mensen die ik nabij mocht zijn in donkere en ellendige momenten, gebroken gezinnen, mensen die door verslavingen naar hun ondergang gingen. Je bidt met mensen, je hoopt op uitkomst en licht en de ellende blijft. Je ziet mensen dan naar je kijken: waar is God nu we Hem zo nodig hadden? Laat me duidelijk zeggen dat ik het in die momenten soms ook niet onder woorden kan brengen, in zo'n momenten moet je geen mooie praatjes ophangen. Ik denk dan aan het evangelie, Marcus 4, 35-41, over de storm op het meer. De apostelen komen met hun bootje in een hevige storm terecht, de storm is zo erg dat hun boot vol loopt en ze allemaal dreigen te verdrinken. Ondertussen ligt Jezus op dat bootje lekker te slapen. Ze schudden Hem wakker: "Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?", met andere woorden: "Jezus, kan het u niet schelen dat wij gaan verdrinken?". Jezus geeft geen uitleg aan de leerlingen maar Hij staat op, richt zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: "Zwijg stil!". De wind ging liggen en het werd volmaakt stil en dan zegt Hij tot de leerlingen: "Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Aan dat evangelie denk ik dan in de moeilijke momenten. Ik kan niet uitleggen waarom bepaalde onbegrijpelijke dingen gebeuren en waarom er geen wonderen gebeuren. Ik probeer stil te zijn zoals Hij daar in die storm van Zijn leerlingen vraagt en toch te geloven dat Hij er is en dat Hij met ons meelijdt en met ons bezig is. En ik vertrouw er op: eens zal ik het zien en een antwoord krijgen... (Naar: A.Penne)

Liturgische Kalender

Zondag 6 september, Drieëntwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans**; OO. Wil Kurvers en Paulina Rodigas (St.); OO. Donners-Haarden (St.); OO. Voots-Peters en zonen Theo en Jan (St.); OO. Jetten-Paulssen (St.); Frans Dols; Tiny Collaris-Hermens (off.); Nellie Engelen-Aarns (off.); Mène Smeets-Halmans (off.); Pierre Janssen; Zef Dols; OO. Godschalk-Janssen; Echtbaar Rodigas-Lemmens als jaardienst; OO. Benders-Voots als jaardienst; Uit dankbaarheid b.g.v. een Gouden Huwelijksjubileum.

Maandag 7 september,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; OO. Janssen-Schurgers als jaardienst; Jan Hermens; Rose Palmes (off.); Jan Hermens.

Dinsdag 8 september, Geboorte H.Maagd Maria,

08.30 uur: **H.Mis**; Guus Dohmen.

Woensdag 9 september, H. Petrus Claver,

08.30 uur: **H.Mis**; OO. Hanckman-Pepels en zus Miena.

Donderdag 10 september, H. Nicolaas van Tolentijn,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**.

Vrijdag 11 september, Z. Petrus van Alcantara,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962**; Hermann-Jozef en Maria Krings.

Zaterdag 12 september, Allerheiligste Naam van Maria,

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Anneke en Leo Hamers-Kurvers; Bert van Wissen .

Zondag 13 september, Vierentwintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **Hoogmis m.m.v. Ensemble Fanfare Juliana**; Grada Donners-Vervoort als Zeswekendienst; OO. Hubert en Anna Dormans-Lambrichts; Pierre en Mia Dormans-Cals en dochter Annemarie; Zef en Mien Dormans-van Stiphout; Martin Dormans; Eugène Wagemans.

13.00 uur: **H.Doopsel** van Anne en Lotte Simon.

Maandag 14 september, Feest van Kruisverheffing,

07.30 uur: **Vertrek Bedevaartgangers** naar Kevelaer vanaf kerkplein.

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Harry van de Wal, echtgenote en kinderen.

Dinsdag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten,

08.30 uur: **H.Mis**; Antoon van Luijk.

Woensdag 16 september, H. Cornelius, paus,

08.30 uur: **H.Mis**; Joke Steur-Roxs.

Donderdag 17 september, H. Lambertus,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**.

Vrijdag 18 september, H. Jozef van Cupertino,
08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962;** Overledenen van Familie Krings-Jessen.

Zaterdag 19 september, H. Januarius,
18.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig;** OO. Leo en Nettie Lemmens-Luijten en wederzijdse ouders (St.); OO. Kurvers-Schmeits en zoon Arno (St.); Tiny en Math Spijkers (St.); OO. Schmeits-Schols; Nellie Engelen-Aarns (off.); Jan Hermens als jaardienst; Lenie Geurts-Spijkers (off.); Martin Honneff als jaardienst, OO. Honneff-Schols, May en Nico Honneff en familie.

Zondag 20 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: **H.Mis;** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: **H.Mis met samenzang;** Hubert Jozef Hundscheid als jaardienst en overl. familie.

Maandag 21 september, H. Apostel Mattheus,
18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel;** Marianne Schillings van Duinen als 8^e jaardienst; Frans Maassen.

Dinsdag 22 september, H. Emmeram van Regensburg,
08.30 uur: **H.Mis;** Hendrik Broers.

Woensdag 23 september, H. Pater Pio,
08.30 uur: **H.Mis;** Mia Nijsten; OO. Nijsten-Bonekamp en broer Jan.

Donderdag 24 september, H. Anatolius van Milaan,
18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel.**

Vrijdag 25 september, H. Kleopas,
08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962;** Bijz. intentie uit dankbaarheid t.e.v. Allerheiligste Drievuldigheid.

Zaterdag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus,
18.30 uur: **Gezinsmis mmv Daniëlle, b.g.v. het pas begonnen schooljaar;** Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); OO. Hermes-Geurts; OO. Hermes-Creusen.
+++++

H.Doopsel

8 augustus: Jaxx Noteboren (Burg. Luijtenstraat)
13 september: Anne en Lotte Simon (Schoutenstraat)
Proficiat met de opname in onze geloofsgemeenschap.

Gezinsmis Begin Schooljaar



Beste allemaal, het nieuwe schooljaar is van start gegaan!
In de kerk beginnen we dit nieuwe seizoen met een feestelijke

Gezinsmis op zaterdag 26 september om 18.30 uur.

Alle jongens en meisjes en alle vaders en moeders die in deze viering willen voorlezen,

meezingen of anderszins helpen, kunnen zich tot 17 sept. aanmelden bij Daniëlle, via tel: 4758733 of mail: danielle.kinderkerk@gmail.com

Vanaf oktober is er dan weer elke zondag Kinderwoorddienst, in de H.Mis van 10 uur.

Alle kinderen: welkom!

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdays ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)

Misdienaars / Acolieten

Zondag 6 september:

10.00 uur: Robin Dubois

Zaterdag 12 september:

18.30 uur: Ryan Hassert

Zondag 13 september:

10.00 uur: Nigel Heinle

Zaterdag 19 september:

18.30 uur: Mark Trompetter.

Zondag 20 september:

10.00 uur: - -

Zaterdag 26 september:

18.30 uur: Yves Segers